



HERFSTVAKANTIEACTIVITEIT Haagse Hopjes Transvaal i.s.m. Transvaal naar Buiten: Stichting Boog, Zebrawelzijn en Boerenplein

Altijd bereid tot samenwerking stonden er op het Kaapseplein Herfstfeest van woensdag 20 oktober, buiten alle Hopjes activiteiten óók stands van o.a. Stichting Boog, Zebra, Boerenplein en Stivoro. Het zag er bedroevend uit de hele ochtend. Ik heb zo'n ontzettende medelijden met al die mensen die het Kaapseplein moesten inrichten, dingen moesten opbouwen en het plein klaar moesten maken voor de duizenden



kinderen (okay, honderden dan) die vandaag natuurlijk óók weer zouden komen. Het hagelde, het regende en het stormde. Het was kort gezegd, gewoon "rot"-weer. Om half twee zou het allemaal beginnen.

Ik zit zoals dagelijks, thuis achter mijn geraniums. Helemaal in dubio. Ik vraag mezelf voor de zoveelste keer sinds een anderhalf uur of zo, af wat ik ga doen. Trotseer ik het rotweer en ga ik effe langs daar op het Kaapseplein... of laat ik het feest

deze keer voor wat het is? Ze hebben mij bij de Hopjes niet écht nodig, vertel ik mijzelf. Peggy (rechterhand van Joke) kan óók een prima verslagje in elkaar breien. En Roel zal er óók wel zijn met zijn fotocamera. Blijf ik toch lekker bij mijn warme kachel? Het leek een goede optie, totdat mijn schuldgevoel mij parten ging spelen. Al die mensen die in de regen lopen te werken en IK die dan een buitje niet durf te trotseren?





Zebra en Stivoro trokken helaas weinig belangstelling. Stivoro had heel veel reclame materiaal meegenomen zoals pennen en stickers.

Die vonden gretig aftrek bij de jongeren. Ze kennen mijn lievelingswoord wel die kids. GRATIS. Laten we hopen dat al dat reclamemateriaal de jeugd helpt om, hetzij NIET te gaan roken of juist te STOPPEN met roken. Terwijl ik mij ook maar even laat informeren bij Stivoro (want ik wil écht heel graag stoppen met roken) breekt de hemel open en schijnt de zon.



Nu is het juiste moment om de officiële opening alsnog plaats te laten vinden. Alle Welzijns organisaties die gezamenlijk Transvaal naar Buiten hebben georganiseerd hebben een afgevaardigde bereid gevonden om op de Bungy-jump trampoline te gaan staan. Het is een wedstrijdje hoogspringen geworden tussen Peter Behagel van de Zebrawelzijn, Gre Schellingshout van de Stichting Boog, een hele sportieve jongerenwerker van het buurhuis Boerenplein en Peggy van Lierop namens de stichting Haagse Hopjes Transvaal. De winner is Peter Behagel en Joke van den Boomen, voorzitter van de Stichting Haagse Hopjes

Bovendien heeft Peggy natuurlijk geen tijd om te schrijven want die is druk met andere dingen en Roel maakt nu eenmaal andere foto's dan ik. Dus besluit ik om toch maar langs te gaan en ik beloof mezelf bij vertrek, dat ik na hooguit tien minuten weer naar huis mag. Tien minuten werden anderhalf uur. Want, regen of storm de Hopjes kids weten hun pleinen te vinden. Farouk, (Stichting Boog) vreesde met grote vreze. En inderdaad. De stands van Stichting Boog, Haagse Hopjes,

Transvaal, feliciteert hem met een ferme handdruk. Een kwartier later winnen de wolven het gevecht echter. Wéér regen, wéér hagel en wéér rot-weer.

Tóch blijft het plein maar vol lopen met kinderen. En dát begrijp ik dan weer even niet. Op de een of andere manier schijnt een Hopjesfeest dusdanig belangrijk te zijn dat de kids, ondanks alle weersomstandigheden, de weg naar het plein weten



te vinden. Ik vond het allemaal maar niets met dit weer, maar gelukkig ben ik tóch lang genoeg gebleven om te zien dat zelfs dit wispelturige, typisch Nederlandse weer de échte Hopjes kinderen niet tegen kan houden. Het was een leuk feest. Ondanks het feit dat er deze keer veel oudere kinderen (tieners) waren en je als begeleider dan al snel bang bent voor "ellende" of "problemen" is dit feest zonder problemen verlopen. Ik zag tieners zich vermaken

met de boksbal en zelfs het geduld hebben om de allerkleinsten te begeleiden bij de Formule Een Baan. Ongevraagd !!! Moet ik verder nog vertellen over de Springkussens? Het Schminken? Nee toch? We weten allemaal dat DAT altijd wel in orde is. Net zoals het kaarten maken, de Oud-Hollandse Spelletjes, de broodjes en de (voor mij altijd te sterke) koffie voor de medewerkers. Veel medewerkers deze keer die niet de gebruikelijke Hopjeskleuren droegen maar geel (de kleur van hun regenpakken).

Rest mij nog een "sublieme" slotzin te verzinnen.

Wat dacht u hiervan:

Hagel, regen of storm, een écht Hopjeskind vermaakt zich enorm.



Kimm 21-10-10