

Longboarden en Steppen op het Stellenboschplein 20-09-2016

Stel je voor, je moet met je ouders mee boodschappen doen. Vervolgens kom je bij de supermarkt aan en kan je, in de tijd dat je ouders in de supermarkt zijn, iets nieuws leren?! In het geval van de kinderen rondom het Stellenboschplein, was dit afgelopen dinsdagmiddag onder andere longboarden of enkele stunts op de stuntsteps. Wat een geluksvogels!

Longboarden heeft een lage instap drempel en eigenlijk heb je vooral een beetje lef nodig. En laat lef nu net iets zijn wat de kinderen in Transvaal allemaal hebben. Zelfs de kleinste kinderen probeerde, de door Madurodam gesponsorde, longboarden uit. Er werd hard geoefend en het lukte de meeste kinderen al na een half uurtje oefenen om een heel rondje over het plein te boarden.



Naast het oefenen van het longboarden waren er ook kinderen bij die nieuwe en uitdagende trucks probeerden op de stuntsteps.

Er werd gesprongen over de stoepranden maar ook over een van de vele ramps die wij hadden mee gebracht. Verder werden er wedstrijdjes 'hoogspringen op een step' gehouden onderling.

Op initiatief van Meester Gijs was er een heuse wereldprimeur op het Stellenboschplein, en wel het eerste potje 'steptikkertje'. De kinderen op het Stellenboschplein zijn erg leergierig en dankbaar voor de activiteiten die voor hen worden georganiseerd. Het is jammer dat wij niet de mankracht hebben om de Hopmobiel hier vijf dagen per week in de buurt te laten staan. Maar de kinderen zouden het hier zeker waarderen en verdienen. Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat Juffrouw

Anne ons hier af en toe extra uit de brand helpt waardoor de Hopmobiel toch net iets vaker rijdt. Deze is dan ook sinds kort uitgerust met extra stuntsteps en heeft zelfs een eigen funramp waardoor de kinderen de trucks die ze geleerd hebben ook nog na schooltijd kunnen oefenen.

Na 8 sportieve dinsdagmiddagen zitten deze er voor de Stichting Haagse Hopjes Transvaal voor dit jaar weer op. Wij hebben er in ieder geval zeer van genoten en ook de opkomst van kinderen was erg groot maar ook weer niet zo groot als op onze Familie- en sportdagen waardoor er tijd over bleef voor persoonlijke aandacht voor de kinderen. Je ziet dat dit erg belangrijk is omdat er bij de kinderen zoveel is wat ze kunnen en willen laten zien! Wat dat betreft is ons doel van deze sportmiddagen meer dan behaald en komt er als het aan ons ligt zeker een vervolg! Hopelijk denken onze sponsoren er net zo over! In dat geval tot volgend jaar!

