

Tranvaal voetbalt wel door!

22-10-2015

Ondanks dat het kouder wordt in ons landje blijven de jongeren in de wijk Transvaal ongehinderd door sporten op de pleinen van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. In t-shirtje, zonder jas, nog net niet in korte broek want even rennen en je het zo warm!

De voetballen van het grote Oranje mogen dan wellicht een lange vakantie tegemoet gaan. De ballen van de Haagse Hopjes blijven constant in gebruik. De komende generaties blijven zonder te morren over het weer, spelen op onze pleinen. De ballen worden onder andere gebruikt in de sport- en spel uitleen van onze pleinen waar de kinderen tegen inlevering van hun pasje en goed gedrag, gratis sport- en spel materiaal kunnen lenen.



Het leven van Elf, de gesponsorde bal bij Haagse Hopjes



Omdat er meer dan 10.000 kinderen lid zijn van de stichting gaat het leven van een bal bij de Haagse Hopjes zoals je je kunt voorstellen niet over rozen. Daarom voor jullie een klein kijkje in het leven van een bal van Haagse Hopjes!

Hoi! Mijn naam is Elf en ik ben een bal bij de Haagse Hopjes. Het is alweer bijna 3 uur en snel zullen de kinderen uit school rennen om samen met mij te komen spelen. Ik wordt samen met mijn vriendjes Skelter, Springtouw en Fietsje buiten gezet zodat iedereen ons kan zien! De kinderen leveren hun pasje in en vragen vaak snel om mij! Eerst gaan we een klein stukje opwarmen met de allerkleinste die samen met mij en hun vader een stukje zullen gaan rennen. Ik ga vast vooruit en dan wordt ik ingehaald door kleine waggelende stapjes. Ik wordt door 2 kleine handjes vastgepakt, opgetild en weer bij vaders voeten neegelegd. Als ik dan terug wordt gebracht wordt ik bedankt en weer bij mijn broertjes en zusjes opgehangen. Daarna komen de iets grotere jongens en meiden, gelukkig ben ik dan al warm en wordt ik meegenomen voor een potje tafelvoetbal, rond de wereld. Ik kom hier momenteel iets beter tot mijn recht dan mijn kleinere neefje PingPong want die houdt niet zo van de wind. Na het rondje tafelvoetbal laat ik nog even zien hoe goed ik kan stuiteren op de voeten van verschillende jongens, die mij allemaal



toejuichen en feliciteren bij het kind waar dit mij het vaakst lukte. Ik stuitertussendoor voor mijn pauze nog een paar keer op het dak van het hopje zodat ik de meesters en juffen ook nog eens zie. Als mijn pauze erop zit zal de juf of meester mij met een grote boog weer richting de kinderen brengen. Iets later op de middag, komen er vaak groepen grotere jongens voor mij samen. Deze nemen mij dan op reis naar alle hoeken van het voetbalveld! Altijd erg leuk en gezellig maar zoals je kunt verwachten wel erg vermoeiend. Dan denken jullie dat ik daarna wel van mijn weekend zal gaan genieten maar niets ik minder waar. In het weekend ben ik vaak te vinden op een van de plein activiteiten waar ik met mijn broertje en zusjes bij het pannavoetbal of paaltjesvoetbal te vinden zal zijn. Je kunt je wel voorstellen dat zo'n bestaan best vermoeiend is en ik ga daarom ook best wel snel met pensioen. Elke keer maar weer verschillende kinderen..... Als ik met pensioen ga, ga ik lekker thuis bij een van mijn favoriete kinderen wonen om hier de rest van mijn bestaan rustig uit te rollen. Je kunt je wel voorstellen dat ik dus hartstikke blij ben met een nieuwe hardwerkende generatie Elf ballen zodat ik ook van mijn welverdiende pensioen kan genieten! Bedankt!



Als stichting dienen wij elk dubbeltje 2 keer om te draaien en wij zijn met alle giften daarom erg dankbaar. De ballen van Elf zijn van erg hoge kwaliteit en gaat dus later met pensioen dan onze de ballen die met ons beperkte budget worden aangeschaft. Wij hopen daarom ook dat Elf ons en de nieuwe generatie voetballers nog lang kan blijven steunen!

Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal!
Jeroen de Groot en
Joke van den Boomen