

## Skelter van Pierre Heijnen voor de Hopjes

Toen de heer Pierre Heijnen vorig jaar afscheid nam van de tweede kamer, stond er in zijn uitnodiging voor de afscheidsreceptie, dat de mensen, die iets wilde geven, geld konden storten naar de Stichting Haagse Hopjes, nou, wij dus. We waren heel erg verrast. Het was even wachten, en het werd steeds spannender. Iedere keer werd er wel iets gestuurd. Leuk hoor. Misschien een idee voor andere mensen die afscheid nemen of jarig zijn, of gaan trouwen, of .... Ja gewoon iets anders.



Pierre Heijnen kent de wijk Transvaal en de Stichting Haagse Hopjes heel goed. Persoonlijk ken ik Pierre al zeker ruim 30 jaar. Altijd heeft hij oor en oog gehad voor de problemen in de wijk, maar ook voor de leuke dingen.

Pierre bezoekt regelmatig Transvaal. Hij boodt ook hulp, en stelde zelf vragen in de 2<sup>de</sup> kamer als dat nodig was. Wij danken Pierre Heijnen dan ook voor zijn inzet als gemeenteraadslid, en later als 2<sup>de</sup> kamer lid.

Het duurde even, maar toen waren alle schenkingen binnen. Het viel zo mee, dat we zelfs een grote skelter met twee stoeltjes aan konden schaffen. Twee vrijwilligers, Beppie en Farris van de Hopjes hebben hem al ingereden en de kinderen, die moeten nog heel even wachten, we willen eerst de skelter aan de heer Pierre Heijnen laten zien.

Pierre hartelijk dank voor dit leuke idee en hopelijk wordt het opgevolgd door anderen.

Petje af Pierre, voor je inzet.  
En voor de skelter.



*Verslag Joke van den Boomen*

