

## Verslag Nationale Burendag en Open Huis in het Wijkpark Transvaal op 25 september 2010



Douwe Egberts en het Oranjefonds hebben enige jaren geleden de Nationale Burendag in het leven geroepen. De bedoeling van de burendag is dat je contact maakt met je burens. Het is een moeite die je doet om elkaar beter te leren kennen. Misschien wel samen aan de slag gaat om je buurt gezelliger en leefbaarder te maken of een feestje in je buurt organiseert om de buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. De Stichting Haagse Hopjes juicht het

initiatief van burendag toe en doet hier heel graag aan mee. Maar hoe breng je mensen tot elkaar, volgens ons gaat dat het best door hun kinderen samen te laten spelen op een feestelijk versiert plein. Bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal weten we wel hoe een plein omgebouwd kan worden tot een feestelijk versierd plein, waar kinderen kunnen spelen, lol maken, avonturen kunnen beleven en nieuwe



vrienden kunnen maken. Vandaag was er dan ook weer een heleboel te beleven op het Wijkpark Transvaal. De jeugd uit de buurt, werd verrast met een plein vol speelplezier. Zowel aan kleine als grote buurkinderen en ouders, is vandaag weer gedacht.



Meters hoge Buggy trampolines, een hele grote super survivalbaan waar je echt wel wat lef voor moet hebben om die te beklimmen. Of juist een klein appelvormig

springkussen met twee heel grappige wormen, waar je als peuter veilig kan leren hoe

een springkussen voelt. Touwtje trekken met garantie op iets heel lekkers en zelfs



kans op een heuse zuurstok of suikerspin en natuurlijk was er weer volop gratis limonade.

Voor de Papa's die tegen hun verlies kunnen was er in de partytent een dam en sjoel competitie aan de gang, waar zij samen met hun zonen of dochters aan konden deelnemen. Ook waren er een heleboel mama's die samen met hun dochters aan het knutselen waren en prachtige 3D kaarten

maakte. Ook de tafelspelletjes kan je prima met je ouders doen en dat is vaak nog lachen ook. Een papa die ieder muis mis slaat en een mama die helemaal zenuwachtig wordt van de zenuwspiraal.

Maar ook gewoon lekker even zitten en wat kletsen met je buurvrouw of buurman en zo een oogje op je kinderen houden, "die van hot naar her rennen over een kind- vriendelijk plein" was mogelijk. De stichting Haagse Hopjes had een leuk terras gecreëerde met parasollen, zelfs



voor de gratis koffie en thee werd gezorgd.

Helaas was het weer niet zo vrolijk als de kinderen en de volwassenen op het plein, de buurtbewoners en vrijwilligers van de Haagse Hopjes zijn tot twee maal toe getrakteerd op een fikse regenbui, maar gelukkig kan je onder een parasol prima schuilen tegen de regen en waren de buien maar van korte

duur.

Wij vonden de Burendag en het Open Huis 2010 een geslaagde en vooral gezellige dag. Die zeker voor herhaling vatbaar is.

Peggy 25-09-10

