

Wijkpark Transvaal
Joubertplantsoen
Ruth Firstplein
Kaapseplein
Anna Blamanplein
Groothandelsmarkt



STICHTING

HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL

Wijkpark Transvaal - Wolmarasstraat 10 - 2572 EK Den Haag - mob. 06 - 307 21 668

Opening Hopjes Seizoen

Om acht uur 's-morgens gaat mijn wekker af. Zéér tegen mijn zin in volg ik mijn ochtendritueel dat eindigt bij het lezen van teletekst. GEEN HAAGSE HOPJES MEER IN NEDERLAND !!!!! Ik ben meteen wakker en alert. Gelukkig ging het om de snoepjes. De fabrikant verhuist naar Italië.

De Haagse Hopjes Transvaal echter verhuizen nooit. Die zijn standvast. En met het feest op het Joubertplantsoen is het enige, echte Haagse Hopjes seizoen begonnen. Volgens ingewijden heeft het nog nooit geregend op het openingsfeest (om het zo maar te noemen) maar helaas was het vandaag anders. Het zag er de hele dag al triest uit maar het



bleef droog in Transvaal en soms brak er zelfs een zonnetje door. Helaas viel er toch nog een klein buitje. Heeft dat de pret bedorven? Driewerf nee.

Het was weer een gezellige en drukke herkenningmaking met alle Oud Hollandse spelletjes en met alle vrijwilligers. Fijn dat ze er allemaal weer waren.

Het eendje vissen was er niet, maar werd vervangen door een ingenieus en toch zo

simpel nieuw spelletje.

Zes lege snoepbakken vastgeschroefd op een plank hout, vier ballen erbij en gooien maar. Iedere bak had natuurlijk een ander punten aantal. Het trok flink de aandacht.

Bij de lasergame stond een ellenlange rij wachtenden. Het is en blijft het meest populaire spel bij de Hopjes. Zo ook bij het voetbaltoernooi waar vandaag weer vooral veel meiden aan het spelen waren. Goed zo, dat zie ik graag.



Het trampoline springen mocht zich ook weer verheugen in een grote mate van belangstelling. Ook hier weer opvallend veel dames. Joepie. Girl Power noem ik dat.

Opvallend was een tent voor toneelspel. Leuk hoor maar de kindjes die ik er naartoe zag lopen hoorde ik alleen maar praten over "verkleeden". Maar dat bleek anders uit te pakken. De presentatrice, Bernadette, die zelf als heks verkleed was, vertelde een verhaal dat dan sloeg op de verkleedde kinderen, een



koning, een voetballer, de prinses een deftige dame een boef enz.. De kinderen moesten uitbeelden wat Bernadette vertelde. Ik was echt verbaasd hoe leuk en goed dat ging, je kon duidelijk zien dat de kinderen hier heel veel plezier aan beleefden.



Er was rond 16.00 uur nog een workshop, oriëntaals dansen voor kinderen, ook deze workshop had heel veel succes, veel kinderen deden er aan mee, ook jongens! Goed gekozen deze workshops, beide hadden ze als insteek, samen je uitleven in een verhaal en daarna lekker los met dansen. Zeer goed voor de conditie en ten slotte is bewegen niet alleen leuk maar ook gezond.



Bario was ook weer goed vertegenwoordigd en maakten houten tulpjes die versierd konden worden. Woensdag de 25^e mag iedereen bij Bario Moederdag kadootjes komen maken heb ik gehoord.

Het was voor de vrijwilligers weer een lange en vooral koude dag. Een straffe wind, regen; het doet een mens geen goed.

Zeker als je bedenkt dat de vrijwilligers

van de Haagse Hopjes vrijwel allemaal al flink op leeftijd zijn.

En tóch blijven ze doorgaan. Allemaal. Stuk voor stuk. En dát lieve mensen is voor mij de échte opening van het Hopjes Seizoen. Al die vrijwilligers weer samen te zien

knokken om “hun” Hopjes op de rails te houden. Om er voor ieder kind weer een klein feestje van te maken.



Jammer dat de straat betegeling zoveel te wensen over laat.

Kinderen (en volwassenen) breken zowat hun nek over ontbrekende tegels, of over opstaande stoeptegels. Zelfs als die stoeptegels pas gelegd zijn zitten er golven in waardoor er water in blijft staan. Het maakt het werk voor de vrijwilligers van de Haagse Hopjes er niet makkelijker op. De EHBO post is constant op z'n hoede. Wie knapt dat plein eens op?????

Ik eindig niet graag met negatieve berichten dus vertel ik als laatste gewoon dat de opening van het Hopjes Seizoen zeer geslaagd was. Joke heeft tegen iemand gezegd dat het op haar opening nog nooit regen gehad heeft. Eens moet de eerste keer zijn.

Sluitzin dan:

Het is pas lente als de Hopjes starten, Kimm

Kimm en Joke 18 april 2012



Petje af! Alle vrijwilligers, hartelijk bedankt.