

Sinterklaas wordt een handje geholpen!

Zoals elk jaar is het voor Sinterklaas weer erg druk rondom zijn eigen verjaardag. Erg leuk natuurlijk als je op je oude dag (blijkbaar is Sinterklaas al meer dan 15 taarten vol met kaarsjes oud) nog zo druk bent met alle kindertjes. Waar kennen we dat toch van merv. Van den Boomen? Maar gelukkig krijgt Sinterklaas ook dit jaar weer hulp uit de hoek van de Haagse Hopjes. De medewerkers van de Haagse Hopjes en onze trouwe vrijwilligers hebben Sinterklaas ook dit jaar weer verschrikkelijk geholpen.



Want het voorbereiden van een verjaardag is niet niks. De cadeautjes van de Sint moeten worden opgehaald, ingepakt en uit gedeeld. Alle kinderen moeten zich inschrijven want het is helaas zo dat de ruimte voor zijn verjaardag beperkt is en kan niet iedereen komen die dit graag zou willen! We zijn hiervoor nog steeds op zoek naar een oplossing! Verder konden de kinderen tekeningen maken voor de Sint en moesten deze worden verzameld en opgehangen. De kinderen moesten worden begeleid naar het buurthuis Boerenplein. Er moest gedronken en gesnoept worden. Er moest muziek worden gemaakt en gedanst worden. Uiteraard ook moest er worden geoefend voor de shows van de kinderen. Bij dit alles hebben de actieve meesters, juffen en vrijwilligers een handje geholpen!



Maar daar bleef de hulp niet bij! Ook de jongens en meiden van de Intertoys aan de Apeldoornselaan hebben ons geholpen bij de cadeautjes voor de kinderen. Het buurthuis Boerenplein heeft ons gehuisvest en met gezellige en fanatieke vrijwilligers ondersteunt! De jongens en meiden van Stichting WBS hebben ons geholpen met de muziek en de geweldige lasershow! De pieten van het Circustheater hebben onze harten gestolen met een geweldige show! En ook de begeleidende Pieten van Sinterklaas, Piet Bobo en zijn dochter Piet hebben het feest compleet gemaakt. Uiteraard iedereen uit de buurt en de vaste vrijwilligers! Verder Jeroen de Groot die vanuit de Haagse Hopjes die de boel aan elkaar gepraat heeft! Joke van den Boomen voor het samenbrengen van al dit talent. En uiteraard niet te vergeten Sinterklaas met al zijn jaren, dat hij toch nog tijd heeft weten te maken voor de jongens en meiden uit Transvaal, Schilderswijk en omstreken!

