

Wijkpark Transvaal  
Joubertplantsoen  
Ruth Firstplein  
Kaapseplein  
Anna Blamanplein  
Groothandelsmarkt



STICHTING

HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL

Wijkpark Transvaal - Wolmaransstraat 10 - 2572 EK Den Haag - mob. 06 - 307 21 668

Verslag van het Sinterklaasfeest van de Haagse Hopjes Transvaal  
in het Buurthuis Boerenplein op 3 december 2014

## Daaaaaar ....wordt aan de deur geklopt .....

Gelukkig hoorde de organisatie van de Haagse Hopjes Transvaal al lang geleden van het voornemen van Sinterklaas (onder strikte geheimhouding natuurlijk) om ook dit jaar weer de Haagse Hopjes te bezoeken. Het was hem n.l. vorig jaar zo goed bevallen ... zo 'n warme ontvangst... al die lieve kindertjes ..... hij wilde dat graag dit jaar ook weer meemaken.

Gelukkig maar want om Sinterklaas in stijl te kunnen ontvangen moet je wel eerst



heeeeel veeeeeeel regelen, dat gaat zo maar niet, zo één twee drie.

Er moet zooooo veel gebeuren: vrijwilligers, programma, artiesten, spreekstalmeester, de zaal versieren, flyers maken etc. etc. etc. alle scholen informeren en nog veel meer.

En waar ontvangen we dan Sinterklaas? Vorig jaar n.l. kon hij het buurthuis Boerenplein niet zo goed vinden en was hij ook nog eens zijn staf kwijt, dus ... ? En op zo 'n woensdag vlak voor zijn verjaardag, heeft hij het natuurlijk ook

heel druk met allerlei bezoeken hier en daar; Sint en zijn Pieten willen dan ook wel iets eten en drinken natuurlijk... allemaal 'kleine' maar hele belangrijke dingetjes waar je aan moet denken. Na lang wikken en wegen en in nauw overleg is besloten om Sinterklaas te vragen dit jaar weer gewoon naar het buurthuis Boerenplein te komen. Juist omdat hij het vorig jaar toch had weten te vinden, zou dat dit jaar makkelijker moeten gaan.... toch? Een nadeel is wel





dat er dan geen ouders mee kunnen. Heeeel jammer voor de ouders, maar het is toch het belangrijkste dat de kinderen genieten. Het is immers een kinderfeest.

Van tevoren al hadden de kinderen zich bij 'hun' Hopje opgegeven. Het rode kaartje dat zij toen ontvingen moesten zij goed bewaren want op de dag zelf moest het kaartje worden ingeleverd en kregen zij in ruil daarvoor, een rood

polsbandje. Dat bandje moesten zij heel goed omhouden want alleen met een rood bandje om, mag je bij het buurthuis naar binnen.

Zo gezegd, zo gedaan: vanuit alle Hopjes containers vertrokken de begeleiders om half twee met hun groepje kinderen naar het buurthuis Boerenplein. In de mooi versierde zaal werden de kinderen naar hun plaats gebracht. Aan de zijkanten was plaats ingeruimd voor alle begeleiders. Ondertussen werden er veel



Sinterklaasliedjes gezongen natuurlijk. Tsjja..... en dan wachtten wel 180 kinderen op Sinterklaas ..... Maar gelukkig hoefden zij zich niet te vervelen. Opeens kwamen er wel zes Zwarte Pieten een spetterende circusachtige voorstelling geven: diablo Pieten met wel drie diablo 's..... een pieplein ieniemienie fietsje en een hele rare fiets met een los stuur en zadel .... Pieten op hun kop... met hun voeten op elkaar .... een slaap-Piet, die niet wakker te krijgen was en die

alsmaar omviel.... Lachen hoor en een heel knap wat zij allemaal konden laten zien. Maar uiteindelijk was hij ook wakker en kon de show helemaal afgemaakt worden.

Toen was het pauze de kinderen kregen allemaal limonade of chocolademelk.

Maar dan wordt het toch zo langzamerhand wel tijd voor Sinterklaas, vinden alle kinderen. Heel hard zingen dan maar: 'Daaaaar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht





geklopt..... ' Zou hij komen? Zou hij het buurthuis gevonden hebben? Van de spanning moeten heel veel kinderen opeens nog gauw even plassen maar dan: Eindelijk, eindelijk komt daar dan Sinterklaas. Hij heeft een grote kaart van Den Haag bij zich en is daar heel druk mee. Hij ziet en hoort al die kinderen niet eens, zo druk is hij met de kaart,

ondersteboven, voor en achter. Hij weet niet waar hij is? Beetje dom wel..... hij is natuurlijk ook al zoou oud. Zwarte Piet draait Sinterklaas om.... en die is blij. Blij verrast dat hij het toch weer heeft gevonden en blij met alle kinderen die voor hem zingen. Alle kleurplaten hangen in de zaal en de kinderen van de 'bekroonde' kleurplaten mogen bij Sinterklaas komen. Nadat zij voor hem hebben gezongen krijgen zij een kadootje en een hand (of capuchon, of schoen, vol) pepernoten mee. Toen Sinterklaas weer weg was kregen alle kinderen een tasje met cadeautjes, twee mandarijnen en natuurlijk een zal snoep. Precies om vier uur stonden veel ouders buiten, of binnen de kinderen weer op te wachten. En alle medewerkers kregen ook nog een banketletter.



En daarna waren er veel handjes die meehielpen om de zaal weer in orde te krijgen voor de volgende groepen.

Hartelijk dank aan alle medewerkers, vrijwilligers en de inzet van de mensen van buurthuis Boerenplein op het Mandelaplein.

Sinterklaas ook bedankt en ook zijn Zwarte Pieten, en hopelijk tot volgend jaar.....

*Verslag Henneke 03-12-2014*

