

Verslag Herfstvakantieactiviteit op het Wijkpark Transvaal op 18 oktober 2014



Sinds de jaren 1920 is het niet zo'n mooie herfstdag geweest op 18 oktober. De temperaturen liepen op tot 22 gr. We moeten heel ver gaan om toch nog een mooie dag naar boven te halen. En mooi was het, de zon scheen, het regende niet de ouders konden op de twee terrassen zitten om van hun kopje koffie of thee te genieten. En de kinderen, die hebben de hele middag volop genoten van de activiteiten.

Een activiteit van deze grootte vergt veel voorbereiding, er moet veel opgezet worden, tentje voor de Yoga, een grote tent voor de breakdancer en andere workshops. Al de luchtkussens, de Bungeetrampoline die helemaal in elkaar gezet moet worden. Ja heel veel werk allemaal. Omdat dit de laatste activiteit is die zich buiten afspeelt, moesten we maar flik uitpakken. We hebben zelfs de megastormbaan van Set in Motion ingehuurd. Omdat de kinderen hier



veilig

door heen moeten is het belangrijk dat ze goed beschermd zijn. De wanden zijn wel wat doorzichtig maar erg veel zie je niet, maar de kinderen die het er goed vanaf hebben gebracht aan de ruim 30 meter lange tocht, zijn helemaal in de wolken.



Bij de Stadsboerderij was het ook een hele drukte, de jongens en meiden van de Brass Band en Showcase Multi Talent mochten gebruik maken van het leslokaal in de stal om zich te verkleden en wat te drinken,

natuurlijk mochten ze daar niet trommelen vanwege de koeien en andere dieren. Maar binnen waren deze jongelui heel stil maar des te meer geluid kwam eraf als ze buiten liepen. Heel erg leuk. Zeker als er een workshop Ragga door Move Culture gegeven werd in de grote tent, dan waren de mannen niet voor de tent weg te slaan. Het maakt echt niet uit waar deze mannen vandaan komen, dansende meiden vinden ze allemaal mooi. En de dames deden dit



ook heel goed.

Verder had onze boerin Sandra ook leuke activiteiten georganiseerd, zo konden de kinderen zoetjes broodjes bakken. Dat kunnen ze natuurlijk altijd wel, maar nu echt, met een open uur, een soort grote BBQ met een stok en daaraan het deeg dat



een broodje moest worden, in dat broodje ging verschillende soorten suiker, nou dan heb je een zoet broodje gebakken. Daar komt dat speekwoord dus vandaan, van Sandra van de Boerderij.

Aan de andere tafel konden de kinderen spinnetjes maken, natuurlijk voor Halloween. Ook deze zagen er heel goed uit. Voor de boerderij stond de klimmuur. En daar stond onze Hopjesvrijwilliger Bram, helemaal terug uit Kameroen, waar de kinderen de tijd van hun leven hebben gehad met drie sportlieden uit



Den Haag, met veel sportieve spullen bij zich.

Ik zal vragen aan Jeroen of hij hier nog een verslagje van wil maken, dan zijn wij ook weer op de hoogte van de kinderen in Kameroen.

Sommige oud-medewerkers van de Hopjes blijven terug komen, zoals Zulaika, die jaren bij de Hopjes heeft gewerkt, was gelukkig weer aanwezig en aan het schminken, en

Inge waar wij begin van dit jaar afscheid hebben genomen omdat zij naar het zuiden ging verhuizen, was ook weer van de partij, beide dames hebben heel de middag zeer enthousiast zitten schminken. Net als trouwens alle deelnemers aan deze activiteit, die heel erg vermoeiend is als er rijen kinderen blijven komen om even in iets anders te veranderen. Spyderman, vlinders, badman, bloemetjes, prinsesjes en ga zo maar door, en de kinderen bleven maar komen.

Bij alle luchtkussens was het ook druk, en gelukkig hadden we weer voldoende vrijwilligers om ook de Oudhollandse spelletjes neer te zetten. Zoals de Zeeuw spiraal, de ballenbak, eendjes vissen, sjoelen, drie op een rij, en ga zo maar door, alles is natuurlijk leuk om te doen, zelfs de ouders willen het proberen en ook dat mag.

Danny met zijn zweefmolen had ook de autootjes weer een keer meegebracht, ook hij had het heel druk. Dit keer stond hij bij het sportveld waar de andere grote attracties waren.

Bij het Haagse Hopjeshuisje stond de bus van de Betovering, de Bus Ganga. Er waren veel voorstellingen en de belangstelling voor deze toneel/theater voorstellingen was groot. Heel leuk om zo iets ook bij onze activiteiten te hebben. Hopelijk komen ze nog een keer terug.

Al met al een zeer gevarieerde dag met natuurlijk heel mooi "Hopjesweer", en ruim 800 kinderen die deel hebben genomen aan onze activiteiten. Hopelijk kunnen er volgend jaar weer op alle pleinen en zeker op het Wijkpark weer activiteiten georganiseerd worden. Graag wil ik alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Ook de Stadsboerderij de Woelige Stal heel hartelijk bedankt voor hun inzet bij deze activiteit. En natuurlijk niet te vergeten onze sponsors, zonder deze mensen zijn er zeker geen activiteiten meer.

H A R T E L I J K D A N K !!!!!

Joke van den Boomen, 18-10-2014

