

## Verslag Familiedag op het Kaapseplein op woensdag 28 mei 2014

Al de hele week voorafgaande aan deze familiedag regende het pijpenstelen. Vandaag, op de dag van het feest was het in de ochtend droog en in de middag miezerde het lichtjes. In tegenstelling tot harde regen leken de kinderen hier geen last van te hebben.



Ongeveer 600 kinderen hebben vandaag meegedaan aan de activiteiten die wij ook op dit plein al zeker 16 jaar organiseren. Op 3 mei 1996 is deze container door de Gemeente Den Haag neergezet. De "werkgroep Haagse Hopjes", nam al het speelgoed voor in de container voor haar rekening. Twee jaar later kwam ook deze container op onze naam terecht. Het aantal kinderen op dit plein breidt zich uit, net als op de andere pleinen. En om een beetje aan de vraag van de kinderen te voldoen, komen er ook steeds meer activiteiten te staan. Maar nu is het plein vol en hier zullen ze het mee moeten doen.





Er was dus ook weer veel vandaag. De bekende kraamspelletjes met natuurlijk ook het schminken. Voor de beweging waren de dancepads aanwezig en heel veel luchtkussens. Yoga lerares Peggy was ook weer van de partij. Veel kinderen hebben aan haar workshop meegedaan.



Nieuw was de sweeper. Een groot luchtkussen met poefs waar je op moest staan en dan kwam er een opgeblazen hindernis aan waar je overheen moest springen. Het paste precies op het sportveldje, samen de niet weg te denken Lasergame. Kinderen staan graag voor beide activiteiten een uur in te rij.

Een groot aantal kinderen beleefde ook veel plezier bij de workshop breakdance, gegeven door de bekende Carlos, deze man heeft bijna half Den Haag aan het breakdansen gekregen. Er was dan ook veel belangstelling voor.

Natuurlijk moet je goed voor de mensen zorgen die in de regen bij de activiteit bleven staan. Er waren dan ook lekkere broodjes voor ze en warme koffie en thee en indien gewenst ook limonade. De kinderen dronken in ieder geval veel limonade vandaag.

Ondanks de lichte regen was het een zeer geslaagde dag. Na het opruimen en schoonmaken ging iedereen moe, maar voldaan naar huis.

Door: Joke van den Boomen

