

Verslag Familiedag Anna Blamanplein op 18 juni 2014



De ochtend begon dag met wat miezer regen, dan moet ik altijd aan de mensen denken die al druk bezig zijn om het terrein (Anna Blamanplein), in orde te maken voor het feest dat om 13.30 uur zou beginnen.

Om 12.30 uur liepen de kinderen al rond voor de kaartverkoop. Die begon echter pas om 13.00 uur. Verder was iedereen verrassend vroeg klaar misschien om het voetballen niet te hoeven missen?

Om er zeker van te zijn dat dit niet ging gebeuren begonnen we om 13.15 uur, zodat iedereen ook eerder kon stoppen en dat allemaal voor het voetbal.

Het weer was inmiddels opgeklaard en de kinderen stroomde al het plein op. Rond de 400 kinderen hebben deelgenomen aan deze activiteit en de ouders/moeders waren ook weer ruim aanwezig en genoten van een kopje koffie of thee.



De rijen bij de activiteiten werden al behoorlijk lang, bij de luchtkussens, de Bungeetrampolines, die dit jaar voor het eerst op het Anna Blamanplein stonden, ook de rijen bij het Lasergamen en de Dizzyspinrun mochten er zijn. Gelukkig zijn er veel activiteiten anders zouden de kinderen echt te lang moeten wachten.

Tja, WK-voetbal, natuurlijk moesten de vaste medewerkers en de vaste vrijwilligers hier iets van uitstralen, dus hadden we dit keer oranje T-shirts laten komen. Met de oranje ballonnen en de slingers gaf dat een prettige sfeertje aan het plein.

Carlos de breakdanser was ook weer aanwezig, de kinderen, groot en klein vinden dit echt geweldig en Carlos doet het ook heel goed. Ik ben dus al heel blij dat hij bij ons de workshops wil doen.

Opvallend is het dat zoveel kinderen Yoga leuk vinden. Ze doen hier heel serieus aan mee. Het is natuurlijk ook gezond voor lichaam en geest. Peggy is heel professioneel dus doet dit erg leuk.



De kraamspelletjes blijven ook in trek vooral de eendjes vissen en het zenuwspiraal. Om niet te vergeten het schminken. Er waren veel jonge mensen die kwamen helpen bij het schminken en de dames en heren van Livable waren ruim aanwezig tijdens deze activiteit, geweldig hoor. Sommige hadden zelf een vrije dag genomen om hierbij te zijn.

Toch waren de mensen een beetje zenuwachtig, zouden ze het wel redden om op tijd bij de tv te zitten voor het voetbal? Om precies 16.45 uur mochten ze opruimen. En dat liep zo perfect dat ik zou willen dat het na al onze activiteiten voetbal op hoog niveau mocht zijn. Iedereen was dan ook ruim op tijd thuis of elders om te genieten van Nederland tijdens de WK 2014.

