

Wijkpark Transvaal
Joubertplantsoen
Ruth Firstplein
Kaapseplein
Anna Blamanplein
Groothandelsmarkt



STICHTING
HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL

Wijkpark Transvaal - Welmaransstraat 10 - 2572 EK Den Haag - mob. 06 - 307 21 668

Laatste Familiedag Haagse Hopjes Transvaal 20 juni 2012



weken ervoor, lekker weer.
Echt weer voor een Hopjes feest.

Het Anna Blamanplein is een groot plein.
Daardoor lijkt het op foto's alsof er maar
weinig bezoekertjes zijn. Ik kan u vertellen



Eerst een nieuw spel dat ik ontdekte tussen
alle bekende, kraam spelletjes. Een milieu-
spel. Op jonge leeftijd leren om afval te
scheiden kan niet slecht zijn. En zo leren de
jongeren bij de Hopjes steeds weer iets bij.
Op de bekende Hopjes manier,
spelenderwijs.

Terwijl ik dit schrijf heeft Den Haag te
maken met iets dat lijkt op een
wolkbreuk. Wat een verschil met het
weerbeeld waar de Haagse Hopjes
mee te maken kregen op hun laatste
familiedag van dit jaar op het Anna
Blamanplein. Toen scheen de zon.
Soms ietwat verstopt achter een
wolkje. Soms wat weggeblazen door
een opstandig windje maar het bleef
droog en was vergeleken met de



dat dit zeker niet het geval is.

Het is alleen verdeeld over een
grotere ruimte dan waar de rest van
de Hopjespleinen over beschikt.





De rest van de kraam spelletjes doen het ook nog steeds goed terwijl ik mij toch vaak genoeg afvraag of die spelletjes niet een beetje te oubollig zijn voor de kids van deze tijd. Hebben ze nog wel zin om naar “eendjes te vissen” of “blikken te werpen” als een paar meter verderop een mieterse Survivalbaan staat opgesteld, klaar voor actie. Wat moet je met “Muizen meppen” of een “Gatenkaas” als je vanuit je ooghoeken de Bungee Trampolines

ziet staan. Wat te denken van een “Haagse Sjoelbak” of een “Spiraal” waar je de zenuwen van krijgt. Op de achtergrond valt dan ineens de Klimwand op. “Ringwerpen” terwijl je in een Zweefmolen kunt zitten? “Vier op een rij” spelen terwijl je mee kunt doen aan een Lasergame?



Uit het bovenstaande blijkt wel dat ik niet al te veel verstand heb van wat kinderen leuk

vinden. Gelukkig zijn anderen daar véél beter in dan ik en dat zijn niet voor niets de bezielende vrijwilligers van De Haagse Hopjes Transvaal onder leiding van Joke van den Boomen.



De luchtkussens hoef ik niet te beschrijven maar ik ben blij dat er zoveel luchtkussens speciaal voor kleintjes zijn. Met name het “Slakluchtkussen” en het “Appeltje”.

Met limonade zijn ze bij de Hopjes ook niet bepaald gierig. Bij de Hopjes krijg je limonade die ergens naar smaakt en niet een watertje met een kleurtje.



De meiden bij de Schmink hebben weer ware kunstwerkjes afgeleverd. En de toneelworkshop/vrije expressie, waren een lust voor het oog. Sommige kinderen gaan er echt helemaal in op. En een goed kostuum is het halve werk en dat is te merken. Hoe béter het kostuum hoe beter de kinderen in hun rol “vallen”.

Bij het voetbal 4 tegen 4 was het zoals gewoonlijk erg druk, heel veel teams hadden zich ingeschreven en omdat er mooie ballen te winnen waren, was iedereen natuurlijk heel enthousiast.

Ik heb in ieder geval, met vele kleintjes, weer een hele gezellige middag gehad.

Kimm, 20-06-12



Zie ook de website:

<http://www.haagsehopjes.nl>

De familiedagen van de laatste drie jaren zijn mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

Helaas is dit de laatste keer dat dit Fonds ons wil sponsoren. Toch danken wij het Oranje Fonds voor de bijdrage in de afgelopen jaren. Door deze



familiedagen zijn de ouders bewust geworden dat deze activiteiten voor de hele familie

zijn en niet alleen voor de kinderen.