

Woensdag 17 juni 2015

Famiedag op het Anna Blamanplein

"Gelukkig hebben jullie mooi weer" - "Leuk toch" - "Lekker druk ook" - "Wat hebben jullie veel activiteiten" - "Wat gaat alles lekker ontspannen" -

Zomaar wat opmerkingen van mensen van de gemeente, Gerard Spierenburg, Jasper den Heijer, Hans van Lare, die onverwacht en belangstellend, even kwamen kijken. Niet alleen vanuit de gemeente, ook van andere instanties kwamen belangstellenden even langs. Zo was er ook Jos van Setten van Stichting Jeugdwerk Den Haag, de rechtspositionele werkgever van de Hopjesmedewerkers. Hij maakte links en rechts een praatje met de mensen en ook hij keek z'n ogen uit bij al die verschillende activiteiten. Vooral de Breakdance-lessen van Carlos aan ook hele kleintjes, was ontzettend leuk om te zien. Niet te geloven hoe lenig sommige kinderen zijn. De Yoga-lessen van Miss Peggy, zijn ook altijd een succes maar nu was het helemaal druk. Soms wel 6 kinderen tegelijkertijd. Een momentje van rust voor ze, op een verder druk plein.



Dat de Familiedagen van de Haagse Hopjes Transvaal een succes zijn, is inmiddels wel algemeen bekend, ook bij de kinderen. Toch of misschien wel juist daarom, staan ze al een uur van tevoren in de rij om een knipkaart te kopen voor €1,= om maar zo snel mogelijk te kunnen beginnen met alle activiteiten.



Het Anna Blamanplein leent zich bij uitstek om op allerlei plekje, spelonderdelen neer te zetten. Een langgerekt lint van vrolijk gekleurde kraampjes met allerlei leuke spelletjes in het midden van het plein, het schminken in een rustig hoekje achterin en helemaal achterin de grote voetbalkooi waar fanatiek vier-tegen-vier werd gespeeld. Lange rijen wachtende kinderen bij de luchtkussens. Daar ging het soms bij een enkel luchtkussen even mis: het aggregaat liet het afweten. Maar gelukkig was het weer snel verholpen en konden de kinderen weer heerlijk volop klimmen en klauteren.



De hele kleintjes vermaakten zich weer prima bij de zweefmolen.

Bij de Sweeper is het ook altijd spannend. Gaat het lukken om er overheen te springen en er niet af te vallen?

En dan de bungeetrampolines.... Echt heel erg leuk! Heel hoog springen, salto's maken, een beetje vliegen in de lucht, je haren in de wind en dan zeker weten dat je niet kunt vallen. Super!

De Ballonnenclown is niet weg te denken bij de Hopjesactiviteiten. Werkelijk altijd heeft hij het druk. Kinderen met hun ouders staan netjes te wachten tot ze aan de beurt zijn. Op een gegeven moment stond er zo'n lange rij, dat Jeroen de Groot, (ja... Jeroen met z'n kleurige 'tailormade' broek uit Kameroen) hem kwam assisteren. En dat ging hem ook nog eens goed af! Jeroen: top!

Alles bij elkaar was het weer een hele geslaagde Familiedag: een tjokvol terras waar je gratis koffie en thee kon krijgen... liters limonade voor de kinderen bij de kaartverkoopkraam, heel veel activiteiten en Mooi Weer!!! Zonder dat is het ook altijd leuk maar Met..... nog Veel Leuker!!! Goed georganiseerd en dankzij alle medewerkers en vrijwilligers een goede bezetting van de activiteiten en ... vele handen maken licht werk: ook het opruimen ging weer gesmeerd.

verslag: 18 juni 2015 Henneke Vogels

