

Een dagje buurten maar dan anders.

Donderdag 10 februari was de 3^{de} manifestatie Buurtalliantie “samen verantwoordelijk voor het succes van de buurt.”

Een hele mond vol, maar een alliantie is eigenlijk een samenwerkingsverband.

En samenwerken, kan je natuurlijk niet alleen, daar heb je partners voor nodig.

Maar hoe vind je die partners of nog beter hoe vind je nieuwe partners om mee samen te werken. Één van de mogelijkheden om deze partner(s) te vinden is het bezoeken van de buurtalliantie. Omdat de Buurtalliantie een initiatief is van meer dan twintig maatschappelijke organisaties en er meer dan 1200 mensen zich hadden ingeschreven is dit een prima plek om te netwerken en gesprekken aan te gaan met evt. nieuwe partners maar vooral ook om te brainstormen met een heleboel verschillende mensen die zich ook inzetten voor de leefbaarheid van een wijk of buurt.

Omdat de Stichting Haagse Hopjes altijd openstaat voor samenwerking, zijn Lies (juffrouw Lies van het Joubertplantsoen) en ik, Peggy, samen een dagje op pad gegaan. Joke had er graag zelf bij willen zijn, maar het werk laat het gewoonweg niet toe. Om kwart over negen begon onze dag, samen in de auto op weg naar de Buurtalliantie. Op wat parkeerplek perikelen na verliep de reis voorspoedig.



Even voor 10 uur kwamen we aan, en na het in ontvangst nemen van ons pasje en een courgette was er nog net even tijd voor een kopje koffie alvorens de officiële opening begon. Daar zaten we dan in een overvolle zaal met in de ene hand een bekertje koffie en in de andere hand een courgette. Naast ons zaten mensen met koffie en tomaten en voor ons mensen met koffie en een bos

peterselie. Natuurlijk moesten we daar een beetje om giechelen. Maar tijdens de opening werd het groente mysterie gelukkig opgelost. Het was de bedoeling dat we de groente inleverde bij de stand van het 5^{de} kwartier, zodat deze ingrediënten samen een heerlijke soep gaan vormen die wij tijdens de lunch voorgeschoteld gaan krijgen.

De groente die alle deelnemers bij de ingang kregen hadden dus een symbolische waarde voor het verloop van de dag.

Want tijdens de alliantie vormen de deelnemers de ingrediënten voor een goede samenwerking voor het succes van de buurt.

Een uurtje luisterden we naar verschillende toespraken, waaronder ook de toespraak van Karsten Klein wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport in Den Haag en stadsdeelwethouder

van Loosduinen. Hij benadrukte nog maar eens het belang van vrijwilligers, maar natuurlijk wisten wij dat allang, want zonder vrijwilligers zijn de Hopjes in Transvaal nergens. Toen was het tijd voor het ochtend programma er waren een heleboel workshops en excursies waar je deel aan kon nemen. Daarnaast was er een groot marktplein waar heel betrokken

vrijwilligers en professionals je een kijkje in hun keuken lieten nemen. Zo waren er o.a de straatvoetbalbond Nederland en Ado Den Haag maar ook de stichting Coolzaad dit is een concept om kinderen in een stedelijke omgeving kennis te laten maken met alles wat groeit en bloeit.

Wij namen een kijkje bij de workshop 'veiligheid in de wijk'. Het was leuk om te horen, dat de manier waarop bewoners naar veiligheid en leefbaarheid kijken en hoe ze

deze ervaren, vaak heel anders is dan dat de politie of het stadsbestuur er naar kijkt. Natuurlijk werd er over deze stelling heel wat afgedebatteerd en waren er best wat discussies.

Rond half één hadden we wel trek gekregen en konden we de geur van de soep al ruiken. De lunchzaal was dan ook snel gevonden en natuurlijk gingen we ook aan de soep. Een goed half uur later begon het middag programma die hebben we slenterend over de marktplaats doorgebracht. We kwamen nog enkele voor ons goedbekende organisaties tegen zoals de Stichting Boog en Stichting de Slinger.

De Stichting de Slinger bood ons een doos vol spelletjes en kleurboeken aan die zij weer via hun sponsors hadden gekregen. Dus als het weer het toelaat dan kan je bij de Hopjes komen kleuren of een bordspelletje komen spelen.

Daarnaast waren er ook enkele fondsen aanwezig waar wij een hopelijk weer een bijdrage van krijgen om de Hopjes activiteiten te kunnen organiseren. Ook heb ik nog uitgebreid gesproken met een voorlichter van het VSB fonds. Helaas had het VSB fonds vorig jaar onze



subsidieaanvraag voor de Hopmobiel afgewezen en het was ons eigenlijk voor vandaag nog steeds niet geheel duidelijk waarom.

Tegen de eind van de middag hadden we een droge mond van het praten en voelde we de vermoeidheid in onze benen, maar al met al was het een zeer gezellige en interessante dag met veel ruimte om te netwerken.