

Wijkpark Transvaal

Joubertplantsoen

Ruth Firstplein

Kaapseplein

Anna Blamanplein

Groothandelsmarkt



STICHTING

HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL



Wijkpark Transvaal - Wolmaransstraat 10 - 2572 EK Den Haag - mob. 06 - 307 21 668

Bevrijdingsfeest op het Wijkpark Transvaal, 5 mei 2013

Dit was de eerste keer dat de Haagse Hopjes Transvaal het bevrijdingsfeest echt vierde met een feest. In eerste instantie was het, net als andere jaren, het Koninginnefeest gepland, maar toen Koningin Beatrix haar aftreden bekend maakte en de aankondiging dat Prins Willem Alexander aan zou treden als Koning, was het voor mij niet moeilijk om het geplande Koninginnefeest af te zeggen en daarvoor in de plaats een Bevrijdingsfeest te organiseren. Veel mensen wilde het op de T.V. volgen? Nou ik in ieder geval ook.



Het bleek goed gekozen, het weer was schitterend, het was op een zondag, iedereen vrij dus, en men had er veel zin in. Corné was al vroeg begonnen met opbouwen, we hadden immers heel veel attracties en spelletjes. Om kwart voor 1u. stonden de kinderen en volwassenen al in de rij om een strippenkaartje te kopen voor de vele activiteiten. Nou dit beloofd druk te worden. We hadden weer veel staan. De dames van het 3 D kaarten maken waren er ook weer. Deze activiteit is een voor kinderen en ouders, altijd even een

rustpuntje in alle drukte.

Het appeltje, een luchtkussen speciaal voor kinderen tot 6 jaar en waar ook invalide kinderen op kunnen, desnoeds alleen als dat nodig is.

Maar het waren heel veel kussens, 2 ballonnenkussens, de Supersurvivalbaan, het Clowluchtkussen, het doeltrappen, de Hindernisbaan en nog veel meer, heel veel spelletjes aan de kraam en het schminken, altijd een hele drukke bezigheid.





Een nieuwe activiteit was Graffiti maken, deze workshop werd georganiseerd door Stichting Aight, het was voor sommige jongeren een hele ervaring, ik moet zeggen dat ook wij het zeker voor herhaling vatbaar vinden.

Sommige jongen hadden een groot doek gemaakt speciaal voor het Kaapseplein. Ik ga van de week wel even langs om te kijken of ze het gebruiken.

Deze workshop was zeer geslaagd. Net als de andere Workshops die er waren.

Altijd leuk voor de kinderen de hele rij kramen met heel veel activiteiten, het maakt niet uit wie er aan meedoet groot en klein vinden het leuk. Wij danken ook de mensen die altijd maar weer achter die kramen plaatsnemen en de kinderen en jongeren weer een prettige middag bezorgen.

Bij het doelschieten blijven ook altijd kinderen komen. Ondanks de nieuwe attracties blijft dit altijd populair.



Naast de workshop Graffiti, hadden we nog drie andere workshops, namelijk Tea Kwondo, Kickboksen en Yoga, één ding hebben ze gemeen, het bewegen en beheersen van je lichaam. Prima sporten als je het goed gebruikt. En sporten is gezond voor je lijf en je geest.

De draaimolen van Moonen, ook heel populair was ook weer aanwezig, ook hier heeft de hele middag een lange rij gestaan.

Ook had Moonen de bekende Boksbal en de Kop van Jut, maar deze was niet erg geschikt voor jongeren. Maar de volgende keer nemen we weer een andere Kop van Jut.





In de loop van de middag werd het heel erg druk, we hebben ruim 1300 strippenkaarten uitgedeeld. En ook heel wat limonade, koffie en thee werd er gedronken. Gelukkig is er ondanks de grote drukte niets gebeurd, alles verliep gemoedelijk en rustig. Al met al een prima Bevrijdingsfeest die zeker voor herhaling vatbaar is. Een aanrader waard om even op onze website te kijken naar de foto's, <http://www.haagsehopjes.nl/index.html> ook op de website <http://www.wijkpark.nl/> staan foto's van dit prachtige feest.

Joke van den Boomen, 5 mei 2013



Overall stonden lange rijen met wachtende kinderen en jongeren. Je zou bijna denken dat je in de Efteling was.

Ook de zwerfboekjesmarkt had heel



veel bezoekers die dag. Zie hiervoor het aparte verslagje op de website.

www.kinderzwerfboek.nl

