

Feestmiddag Vestia Anna Blamanplein



Op 21 september 2011 trakteerde Vestia haar bewoners en natuurlijk ook de andere bewoners op een gezellige feestmiddag. Dit werd aan ons uitbesteed en dat is weer gelukt. Er was een voetbaltoernooi in de nieuwe voetbalkooi, 4 tegen 4. Er werd de hele middag gespeeld en uiteindelijk waren er drie teams de winnaar. Ik zal me maar even beperken tot het team dat eerste werd, FC pannenkoek! Een

geweldige ploeg en zij kregen een mooie beker. Deze werd uitgereikt door de directeur van Vestia de Heer Aad Bouwhuis ik vind het een hele toepasselijke naam voor een directeur van een woningcorporatie. Ook de andere twee teams die gewonnen hadden kregen een beker uitgereikt door de directeur. Er waren ook dit keer weer heel veel kinderen/jongeren die zich aan hadden aangemeld voor het



voetbaltoernooi.



Het is echt een feit dat jongeren in deze wijk zich het liefst bezig houden met voetbal.

Het terras, ook speciaal voor de bewoners was de hele middag druk bezocht, er was koffie en thee en voor de liefhebbers was er limonadesiroop. Af en toe hadden we wat motregen, het terras bood een mooie droge schuilplaats.

De klimwand was ook aanwezig, ik probeerde Hendrik van Vestia uit te dagen om deze te beklimmen, hij had hier wel oren naar maar zijn schoeisel was niet geschikt om te klimmen, misschien een volgende keer.



Wat zeker niet mag ontbreken is het schminken, dit keer hadden we weer wat nieuwe vrijwilligster en ook deze hebben geweldig hun best gedaan, je zag weer hele leuke beschilderde gezichtjes rondlopen.



De hindernisbaan, het Appeltjesluchtkussen en het ballonnenluchtkussen waren neergezet, en zoals gewoonlijk ook nu weer hele lange rijen met wachtende kinderen. Af en toe lijkt het wel de Efteling, de wachtrijen.

De vele kramen met spelletjes konden ook niet ontbreken. Veel kinderen en ouders hadden hier plezier met het vissen van eendjes uit het water of met vier op een rij, of de andere

spellen.



Altijd leuk om al die spelletjes af te lopen. Ook hier kregen wij twee nieuwe vrijwilligsters erbij. Heel leuk om ook twee dames uit de Turkse gemeenschap als vrijwilligsters erbij te hebben. Twee van hun kinderen hadden zich al eerder opgegeven om te schminken. De Stichting Haagse Hopjes heet deze dames met hun kinderen van harte welkom en hopelijk bent u er de volgende keer weer.





Ook leuk om te organiseren is een straattekenwedstrijd en zonder dat we wisten wie die mooie tekening gemaakt had werd juist de tekening van een van onze jonge vrijwilligers gekozen als de mooiste tekening. 1 ste prijs voor Mohammed Omaaza. Gefeliciteerd Mohammed! Maar het grootste deel van de kinderen kregen toch een klein prijsje. Ook hun tekening waren erg mooi.

Wat ook niet mag ontbreken is het 3 D kaarten maken, ook deze middag weer hebben veel moeders samen met hun dochter mooie kaarten gemaakt. Deze krijgen ze natuurlijk mee naar huis met een enveloppe zodat ze hem op kunnen sturen. Natuurlijk mogen ze hem ook gewoon houden. Twee van onze vaste 3 D dames waren er niet, de ene moest naar het ziekenhuis, en de andere kon niet. Wij hopen dat Riet gauw op zal knappen na haar operatie.



De medewerkers van de Stichting Haagse Hopjes wensen haar van harte beterschap. Natuurlijk werden de heren van Vestia over het terrein rondgeleid. Zeker de heer Aad Bouwhuis danken wij dat hij aanwezig kon zijn om alles te zien en ook omdat hij zo vriendelijk was om de prijzen na het voetballen uit te reiken. Hopelijk wil Vestia dit in de toekomst nog eens doen?



De Stichting Haagse Hopjes heeft met spoed nieuwe sponsors nodig, voor feestjes maar ook om de Hopmobiel weer op de pleinen terug te brengen. En om alle andere Hopjes in Transvaal open te houden volgende jaren!!!

Voor nu, hartelijk dank voor deze gezellige middag, Vestia!

Joke v.d. Boomen

Voor alle foto's kijk op: www.haagsehopen.nl