



## Verslag van de 13<sup>de</sup> Lampionnenoptocht door Transvaal op 31 oktober 2012

Het ziet er zo heerlijk rustig uit. Maar voordat het zover was, moest er heel veel werk gedaan worden. Alle scholen in Transvaal kregen inschrijfformulieren voor ieder kind 1 formulier. Die formulieren moeten ze bij één van de Hopjes brengen en vanaf dat Hopje moet het kind ook vertrekken voor de tocht door Transvaal.

Natuurlijk mogen alle klassen uit de Wijk meelopen, maar helaas is de Comeniuschool de enige die nog steeds met een grote groep kinderen als "School" meedoet.

We misten onze Jannie van Kampen van de Pretoriusschool (Springbok). De kinderen van Bario waren zoals gewoonlijk weer ruim aanwezig en natuurlijk verkleed, dit geeft onze lampionnenoptocht altijd iets speciaals. Dank je wel Bario! Josée!

Ook meester Theo Westerduin liep in de stoet



mee en maakte schitterende foto's van de kinderen van Onze Wereld, kijk maar eens op hun site: <http://www.onzewereld.net/> Onze vaste ceremoniemeester Piet Regeer was ook weer van de partij. En natuurlijk ook heel veel vrijwilligers. Ook 17 jonge mensen van praktijkschool De Einder o.l.v. Devin Palmberg. Deze jonge dames en heren hebben de kinderen prima begeleid, dank je wel. Helaas moest onze trouwe begeleiders





van Staedion afhaken omdat ze andere belangrijke zaken te doen hadden, maar ik weet zeker dat ze volgend jaar weer mee doen.

Bij de Boerderij hadden de kinderen weer zelf de lampionnen gemaakt, ze kwamen alleen het stokje met lampje bij ons halen. Ook deze zagen er weer prachtig uit. Dank je wel Sandra.

Toch zie je steeds meer kinderen die ook

verkleed komen, leuk is dat.

Sommige ouders denken nog steeds dat onze Lampionnenoptocht te maken heeft met Halloween, maar dat is absoluut niet waar, wij organiseren al jaren de Lampionnenoptocht, als een soort lichtjesfeest, iedere cultuur heeft wel iets met licht! Toch! En dat is alles wat onze Lampionnenoptocht is, een lichtjesfeest. Geen Halloween en ook geen Sint Maarten en ook geen spoken of enge verkleedde kinderen, maar gewoon vrolijk en mooi en



vooral vriendelijk. En het belangrijkste is nog dat de ouders steeds meer mee gaan lopen. Het is een gezinsgebeuren en dat willen wij.



Gelukkig was de politie dit jaar weer bereid om onze lampionnenoptocht in goede banen te leiden.

Er waren politiemensen op de fiets, twee busjes reden mee, er waren ook de verkeersregelaars met hun lampjes. Echt geweldig, gelukkig kan dit nog. De buurtvaders lieten het dit keer afweten, er waren er maar een paar aanwezig. Ook de VAZ waren er bijna niet, ik denk dan ook dat ze geen subsidie meer krijgen, ja en dan stoppen de mensen. Helaas!! Erg jammer!!

Ja, er waren ook dit jaar weer artiesten, de steltenlopers van All Hands Together, prachtig hoe ze deze mooie stoet nog meer opfleurde met hun mooie gekleurde kleding met lichtjes erin.

En heel spannend was het, voor in de stoet "liep", gedragen door 6 dames en mooie lieve gekleurd draakje van zo'n 6 meter lang, heel leuk en geweldig gemaakt door Trudie van Haastert met haar vriendin.





En dan weer even terug naar het begin, het in elkaar zetten van de lampionnen, de batterijen erin.

Maar ook nog naar Waddinxveen om de lampionnen te kopen. Al die strookjes ontvangen van de kinderen die mee gingen. De kinderen die zich op de dag verzamelden bij de Hopjes en dan in een gekleurde verlichte stoet naar het Wijkpark Transvaal waar de 13<sup>de</sup> Lampionnenoptocht begon.

De opening werd door de nieuwe plaatsvervangende manager van Transvaal gedaan, de Heer de Groot, gezamenlijk met Ria Klein werden de verlichte ballonnen opgelaten en zorgde hij ervoor dat de kinderen goed naar hem luisterden.



De brassband "Brass Culture" was ook weer aanwezig, nu met maar liefst 9 mensen, er behoorlijk wat geluid uit de trommels, deze "nieuwe" jongens waren zich enthousiast.

Na een lange tocht door het middengedeelte van de wijk kwam de stoet weer terug op het Wijkpark Transvaal, daar stonden twee tenten klaar met chocomelk, limonade en natuurlijk een koek voor iedereen. Volgens mij was deze 13<sup>de</sup> Lampionnenoptocht zeer geslaagd en hebben de kinderen, ouders en wijkbewoners er van mogen genieten.

En toch heb ik wat gemist, de mooie verlichting in vier bomen in het Wijkpark Transvaal en de verlichte slingers die sinds 1991 tussen de Urban Villa's hingen. Wij moeten het doen met een donker Wijkpark in de periode van lichtjes. Dit is het gevolg van de bezuinigingen. Hopelijk is dit maar tijdelijk!

Graag wil ik iedereen die bij hebben gedragen aan deze geslaagde Lampionnenoptocht heel hartelijk bedanken. Kijk vooral even op onze website naar de leuke foto's.

<http://www.haagsehopjes.nl/>

Joke van den Boomen – 31-10-2012

