



## Open Huis Wijkpark Transvaal Woensdag 7 oktober 2009



Nee..... geen stralend Hopjeszonnetje maar wel een druilerige regen. Het is dan ook nog niet druk als ik aan kom fietsen. Er staat een tent waaronder de mensen van het Drie-D-Kaarten-maken hun tafels hebben. Aan de berg materiaal te zien verwachten ze veel deelnemers vandaag. En wie weet.... knapt het weer nog op?

Want het is een bekend gegeven... bij mooi weer is het buiten veel drukker en logisch natuurlijk.



Ik mag mijn fiets 'binnen' parkeren, dat wil zeggen binnen het hek van de Hopjes uitleen. Ik krijg gelijk een heerlijk kopje koffie aangeboden van Abdel.

Fotograaf Roel is er ook weer vandaag. Ik zie dat alle Hopjesmedewerkers nieuwe kleding hebben: felgroene, polo's, sweatshirts en vesten, gecombineerd met zwarte broeken. Binnenkort hoopt Joke ook nog sportieve schoenen te kunnen toevoegen aan de Hopjeskledinglijn. Het ziet er heel professioneel uit allemaal.

Die mooie kleding inspireert fotograaf Roel: hij stelt voor om van bovenaf het Hopjeshuisje, een foto te maken van alle, in

Hopjeskleding gestoken Hopjesmedewerkers, die het woord: 'Haagse Hopjes' vormen.. Speciaal voor de sponsors. Voorlopig maakt hij een foto van de aanwezige medewerkers speciaal voor het Open-Huis-Wijkpark-archief. Op verzoek van Joke fotografeert hij ook alle kinderen met skelters bij elkaar.



De andere trouwe vrijwilligers zitten al bij hun limonadekraam.

Intussen arriveert ook trouwe vrijwilligster Riet. Ze drinkt eerst een lekker kopje koffie en dan gaat ze op weg naar de Drie-D-Kaarten maken.





Verderop zit op de bankjes een aantal moeders, te genieten van het al bijna droge weer, de temperatuur is overigens heerlijk. Ik loop naar ze toe en maak een praatje met ze. Ik leg uit dat ze in de tent een heerlijk kopje koffie of thee kunnen drinken (gratis) terwijl hun kinderen aan het knippen van plakken zijn of bezig met de sjoelbak. Over sjoelbak gesproken: ik had nog nooit een haakse sjoelbak gezien. Maar dat is echt heel leuk. Als je op een goede manier je stenen gooit, caramboleren ze tegen de zijkant, zó naar de open poortjes aan de rechterkant van de sjoelbak. Ik heb een paar kinderen bezig gezien die daar heel veel handigheid in hadden. Een dimensie erbij met de gewone maar toch altijd leuke Oudhollandse sjoelbak.



BoBo, de ballonnenclown is er ook weer. Hij blaast, knijpt, kneedt en tovert lange dunne ballonnen op verzoek van de kinderen tot zwaarden of geweren... of een hartje, dat heb ik ook gezien. De kinderen kijken gefascineerd toe terwijl hij daar mee bezig is; ik ook: het lijkt net of zijn neus echt is, bedenk ik. Ik hoop niet dat ik hem daarmee beledig?



De poffertjesmevrouw van Moonen, Lian, vraagt of de kinderen onbepaald poffertjes mogen eten? Ja hoor, antwoordt Joke maar let op dat niet dezelfde kinderen 'tien keer' komen. Dat zal ze doen, belooft de poffertjesmevrouw. Het lijkt mij dat het niet mogelijk is om meer dan één keer bij de poffertjes langs te gaan. Lies leidt namelijk de rij in goede banen, bijgestaan door Abdel.



Natuurlijk is er ook weer de overheerlijke limo. Met een paar grote jerrycans en een aantal lange bekerrollen, kunnen de schenkers voorlopig eventjes vooruit. De ervaring met de vorige Open Huizen heeft inmiddels wel geleerd dat alles schoon op gaat.



Het weer is helemaal omgeturnd naar Hopjesweer. Het zonnetje doet een poging en het ziet er gelijk weer leuker uit allemaal.

Kinderen spelen spelletjes: Mens-Erger-Je-Niet / Vier-Op-Een-Rij / en Wie-Is-Het. Ze vinden het heel leuk om te doen.

Ondertussen worden kaarten van buurthuis De Loods uitgedeeld met wedstrijdformulieren: Taalbal. Taalbal is Nederlandse les gecombineerd met voetbal. 'Als je mannen kent die graag Nederlands willen leren en die ook van voetballen houden, kun je ze opgeven via het wedstrijdformulier' staat er op de kaart. Waarom geen vrouwen? Roept iemand. O... die kun je ook opgeven hoor zegt Joke.

Er zijn heel veel vrouwen die ook van voetballen houden en die ook (beter) Nederlands willen leren. Kom op dames.



Tussen alle bedrijven door wordt Joke geïnterviewd door een drietal meiden die in opdracht van (gemeente?) een onderzoek doen naar de relatie tussen wonen, werken en problemen. Of is er juist geen relatie? Geduldig legt ze uit wat zij doet op de pleinen, ze neemt de meiden mee het Hopjeshuisje in, ze laat ze het speelgoed zien en legt de Hopjesmanier van werken uit.



En O jee... iemand heeft een paar kinderen op een grote skelter, buiten het Wijkpark gesignaleerd. En dat mag niet! Alleen op het Wijkpark mag je skeeleren, fietsen en skelteren. Zodra ze terug zijn worden ze erop aangesproken en worden hun pasjes voorlopig ingenomen.



Zo tegen de klok van vijf gaat iedereen weer opruimen. De mensen van de Beheercommissie Wijkpark Transvaal kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde Open Huis Wijkpark Transvaal.

Een aantal moeders heeft zich aangemeld bij Henneke om mee te doen met diverse activiteiten op het park. Joke gaat ze zeker uitnodigen. De volgende activiteit is het Herfstfeest, op woensdag 21 oktober op het Wijkpark van 14.00 tot 17.00 uur. Ook zijn er dan in de kinderboerderij activiteiten te doen. En ik ..... ik vond het weer erg leuk om bij dit Open Huis te zijn.

*Henneke Vogels – stichting Boog*

