



Derde Open Huis Wijkpark Woensdag 24 juni 2009

Wanneer ik aan kom lopen, oogt het Wijkpark nog erg rustig. Een beetje loom eigenlijk is een beter woord. Dat is niet zo gek als je de temperatuur in ogeschouw neemt: wel 25 gr. en een stralende zon. Het traditionele Haagse Hopjes-zonnetje mag ik misschien wel zeggen.

Bij de Bara's en de pannenkoeken staat een rijtje kinderen geduldig te wachten tot ze aan de beurt zijn; zo ook bij de limonade. Zonder regisseur hebben zij zelf een rij gevormd. Knap hoor!



Op de 3D-kaarten-tafels is het een gezellig rommeltje. Alle stoelen zijn bezet, kinderen knippen en plakken en maken hun eigen 3D-fantasie werkelijkheid. Een mooie kaart is het resultaat. Een moeder wilde ook een 3D kaart maken maar haar armbleesure gooide roet in het eten. Maar haar dochter ging dapper verder, ma moet maar wachten tot de volgende activiteit. Misschien is de kaart die haar dochter maakt wel voor haar?



Bij de sjoelbakken geen rij maar wel continue spelers. Dit toont maar weer eens aan dat sjoelen altijd en voor iedereen leuk is, voor klein en groot.



En al die tijd klinkt er over het Wijkpark het geluid van de Djembéworkshop. In de schaduw van een boom zit de meester Boike. Hij laat de kinderen kennis maken met de Djembé. Eerst legt hij uit hoe je de Djembé moet vastklemmen: recht op zitten, Djembé tussen je knieën en je enkels en dan legt hij uit waar en hoe je de lage en de hoge tonen tevoorschijn kunt toveren. Het is verbazingwekkend om te zien hoe een groep van elf kinderen, waarvan de meesten voorheen zelfs nog geen Djembé had vastgehouden, binnen twintig minuten al een heus concert kan geven dat ook nog eens echt fantastisch klinkt! Pam pa pam – 1 – 2 – 3 - . Niet te vlug.... We hebben geen haast, roept de docent... pam pa pam – 1 – 2 – 3 - .. Wel allemaal tegelijk, pam pa pam etc. etc. Moeders en kinderen die er omheen staan, bewegen enthousiast mee op de klanken. Applaus voor de beide docenten. De volgende groep kinderen staat al ongeduldig te wachten.



Natuurlijk gaat de speluitleen bij de Haagse Hopjes ondertussen gewoon door, Het valt me op dat de begeleiders streng doch rechtvaardig, de Hopjesregels hanteren. Zonder pasje geen speelgoed lenen en zonder ID-kaart geen pasje. De teleurstelling bij een kindje is groot wanneer hij om één van die redenen, niets kan lenen. Zijn moeder heeft met hem te doen en gaat weg..... Naar huis om het pasje te halen. Een al wat grotere jongen leent een fiets. “Jouw hoeft ik de spelregels niet meer uit te leggen hé” zegt Abdel, Je weet het: minimaal twintig minuten. Dan mag je je fiets weer terug brengen en ruilen”. Ja mees, krijgt hij als antwoord.



Al die tijd loopt Joke rond over het park..... praatje hier..... koffie drinken daar..... een aai over de bol van een jongetje dat net van z'n fietsje was gevallen. Een babbeltje met de moeders. Een groepje moeders gevraagd of zij toezicht willen houden op kinderen die hun bara/pannenkoekservetje op de grond gooien (de moeders hebben dat perfect gedaan want er lag niet één papiertje op de grond). En ondertussen foto's maken om dit verslag op te leuken.

Joy (van Streetcare) kwam na afloop van haar uurtje Broodophalen op het Joubertplantsoen, met 'haar' kinderen ook naar het Wijkpark. Topdrukte dus ineens.



O ja, dat vergeet k bijna nog te noemen: naast de 3D-tafels was ook nog een 'kralentafel'. Een heuse meidentafel, ik denk dat jongens dat niet stoer vinden, kettingen en armbanden rijgen. De mooiste kleurencombinaties, bedeltjes, kralen groot en klein, alle kleuren van de regenboog ... een hele bijouteriewinkel, zo leek het. Dit was ook een hele leuke activiteit die je onder alle weersomstandigheden kunt doen. De tafel staat buiten maar toch beschermt, onder de tent.



Verderop in het zonnetje een aantal dammende vaders. Die hadden het prima naar hun zin zo te zien. Later in de middag kwam ook Frans van der Vaart van de Bestuursdienst van de gemeente Den Haag nog even kijken. Jammer voor hem waren de Bara's toen al op.



Het was een heerlijke middag voor alle kinderen, vaders en moeders. Natuurlijk komt dat ook door het supermooie weer en de perfecte organisatie. En dan is het zomaar opeens weer tijd om op te ruimen. Hoewel.... Veel is er niet te doen. Op een paar stukken platgetrapte pannenkoek na, ziet het Wijkpark er nog behoorlijk opgeruimd uit.



Dankjewel Joke van de Boomen en de leden van de Wijkpark Beheercommissie. Een heel geslaagde middag. Dat mag wel eens gezegd.