



STICHTING
HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL



Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij

Als gebruikelijk doen wij de herfstactiviteit samen met de Stadsboerderij De Woelige Stal. Sandra, de boerin, had al gezegd: "je kunt wat spullen van ons gebruiken, maar we hebben geen mensen". Nou en dat is nou weer geen probleem voor ons. Wij hebben altijd heel veel vrijwilligers, vrijwilligers waar ik heel erg blij en trots op ben. Dus konden wij gebruik maken van de koe, om te melken, er kwam limonade uit. De doos waar je in spiegelschrift kon schrijven. Het broodbakken. De klompenski's, helaas zagen wij die pas op het einde van het feest. Iedereen zocht ze en niemand heeft ze zien staan.



Even terug naar al die vrijwilligers, deze lieve mensen wil ik nu eens heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor alle activiteiten in 2009. Nee, we zijn nog niet klaar, de 10^{de} Lampionnoptocht nog en het Sinterklaasfeest en dan hebben we het weer gehad dit jaar, een jaar met heel veel activiteiten, en de meeste vrijwilligers waren het hele jaar aanwezig. Activiteiten die mogelijk zijn gemaakt dankzij onze sponsors en de Gemeente Den Haag.



Gemeente Den Haag

Staedion



Fonds 1818 Hartelijk dank!!!



Maar nu weer terug naar het Herfstfeest. We hadden mooi weer, ongeveer 15 graden en niet al te veel wind. Alle vrijwilligers zijn weer op komen dagen, dus we konden al onze activiteiten doen.



In de boerderij stonden dit keer alle kramen met de oud-Hollandse spelletjes en aan het einde van deze rij, net achter de boerderij, was het spel..... van Graan tot omdat het droog was kon het

broodbakken worden, brood bakken aan een stokje, je kon het broodje zelf in een eigen vorm kneden, maar een beetje lang en plat was het beste dan hoefde je niet zo lang dat stokje boven het vuur te houden. Ik zal aan Sandra de boerin vragen of we het volgende keer ook eens mogen doen met marshmallows, oh dat is zo lekker als de binnenkant zacht wordt.



Maar hoe dan ook, de broodjes kon je op grote afstand ruiken, altijd lekker de lucht van vers gebakken brood.



Op diezelfde rij in de boerderij was een hele grote verrassing. Twee dames, Mirjam en Laila, die werken bij Burson-Marsteller, mogen ieder jaar iets doen voor kinderen, deze keer hadden zij voor de Stichting Haagse Hopjes een hele week knuffels ingezameld. Dat is zo'n groot succes geworden dat zij twee hele hoge dozen en een grote zak vol met hele leuke knuffels hadden.



Voordat ze naar onze kinderen gingen zijn ze allemaal in bad geweest, dus roken ze lekker fris en zagen er heel goed en mooi uit. Mirjam en Laila, wij zijn heel erg blij met jullie inzamelactie. En de kinderen waren heel erg blij met de mooie knuffels. Toen alle knuffels

op de kraam lagen konden Mirjam en Laila steeds bijvullen tot de twee dozen en de grote zak helemaal leg waren. En dat allemaal in een half uurtje tijd.



Nee, niet omdat er weinig knuffels waren. Er waren heel veel kinderen en groteren die dankbaar gebruik hebben gemaakt van het aanbod knuffels.

Wij danken jullie dan ook heel hartelijk. Hopelijk willen jullie in de toekomst ook nog eens aan onze kinderen denken? Zij zijn erg blij met speelgoed en knuffels.

Een heel groot succes dus. Graag tot de volgende keer. En zoals wij bij de Hopjes zeggen: Petje af!!



Nog een meevaller tijdens deze activiteit. Den Haag op Maat had toegezegd dat het promotieteam tijdens onze activiteit zou komen staan, om informatie te geven over alles wat de Gemeente Den Haag te bieden had voor de mensen met een kleine beurs. Zo te zien werd dat erg op prijs gesteld door onze vrijwilligers en door de bewoners. Ook deze dames wil ik hartelijk danken.

Ook voor jullie: Petje af!!

En voor de bewoners die nog geen informatie hebben, bij het Hopjes

Huisje op het Wijkpark hebben wij nog wat folders voor u liggen.



Zelf hoorde ik dat er een aantal oudere vrijwilligers zijn die graag met de tijd mee willen gaan en een PC zouden willen. Dat geeft de Gemeente Den Haag niet aan oudere, maar misschien leest een bedrijf dit en willen ze de oude computers uit hun bedrijf inleveren bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, wij weten heel veel oudere en jonge mensen die graag een PC zouden willen. Wie weet! Eigenlijk is een PC bijna noodzaak, overal hoor je: "kijk op onze website", "voor uw gas of

elektrarekening kunt u onze website raadplegen".

"Uw telefoonrekening kunt u vinden op onze website". Nee, een PC is geen luxe meer en wordt pure noodzaak. Ook de Gemeente Den Haag verwijst haar bewoners naar de website van de Gemeente Den Haag, een mooie nieuwe website, ik zou zeggen, ga even kijken op www.denhaag.nl,

..... nou ja, misschien later als de pc er is. Dus hopelijk gaat het lukken met die tweede hands pc's.





Langs de Stadsboerderij stond de grote tent met daarin het 3 D

kaarten maken door onze oudere vrijwilligers, dames die het hele jaar weer mee hebben gedaan en ook de laatste twee activiteiten nog zullen helpen. Het eerste half uurtje hadden ze niet zo veel te doen, maar al gauw zat de tafel vol met moeders maar ook met de kinderen om die leuke 3 D kaarten te maken. Altijd leuk om te zien hoe trots de moeders en kinderen zijn met het resultaat.



In diezelfde tent zaten de jonge vrijwilligers, meisjes maar ook jongens en geloof me die jongens hebben heel veel fantasie en kunnen heel goed schminken. De kinderen zien er altijd weer leuk uit na de schminkpartij. Veel van deze jongeren hebben ook het hele jaar meegeholpen.



Langs het sportveld stond onze hindernisbaan, die het op het einde van het feest leegliep omdat er een flinke snee in zat. Hopelijk kan hij gemaakt worden. Zo niet, dan moeten we volgend jaar weer kijken of we weer sponsors kunnen vinden voor een nieuwe hindernisbaan of iets anders. Met deze hebben we heel wat jaren gebruik kunnen maken.



Het luchtkussen met de ballonnen stond er ook, de draaimolen van Moonen met de huifkar en de kleine beestjes was er, een draaimolen speciaal voor de kleintjes en die hebben echt genoten. Ook had Moonen de inmiddels zeer populaire Boxbal bij zich, vooral de grotere leven zich helemaal uit op de bal. Of het record gebroken is heb ik dit keer niet kunnen zien. Hij stond het laatste op naam van een jongen van het Ruth Firstplein, met 990 punten.



Natuurlijk was er de Supersurvivalbaan er, voor iedereen die kan klimmen, er wordt ook altijd een wedstrijd gedaan die het eerste drie rondjes kan maken. Een hele sportieve onderneming.

Corne, van de Stichting speeltuin Vermeerpark is in het bezit van een nieuw kussen, DE BOOT. Een prachtig kussen dat heel druk beklommen werd. Deze boot is bijna net zo hoog als de derde etage van de torentjes op het Wijkpark Transvaal.

Natuurlijk was er een terras langs de boerderij, waar de bezoekers een gratis kopje koffie of thee konden drinken. Helaas kwamen er een paar die, met de stoelen van het terras gooide. We komen die jongens nog wel tegen want we weten waar ze wonen.



Wat we nog niet hadden dit jaar is de klimmuur. Vorig jaar was de klimmuur er vaak maar dit jaar niet. Er waren ook weer veel nieuw attracties. Het is leuk als je steeds iets anders aan kan bieden. Maar dit keer waren de kinderen en jongeren weer behoorlijk aan het klimmen dus de klimmuur is nog niet uit de gratie.



Het panna voetbal was ook weer heel druk en als "gewoonlijk", werd het tegen het einde niet zo leuk meer. Deze jongeren moeten uitkijken anders willen sommige bedrijven volgend jaar niet meer in Transvaal komen. Dus gaan jullie je verstand eens gebruiken. Er zijn al bedrijven die niet meer willen komen met hun attracties. Verpest het niet verder voor jezelf of je kleine broertjes of zusjes! Steeds meer mensen ook al onze vrijwilligers, gaan zich verzetten tegen dit asociale gedrag van die vanden.

Maar gelukkig zijn er heel veel verstandige kinderen en jongeren die erg genoten hebben deze dag, en ook dankbaar zijn dat wij toch weer het hele jaar van alles hebben georganiseerd voor ze. Voor deze jongeren en kinderen gaan wij volgend jaar gewoon weer door.

Graag willen wij onze sponsors en de Gemeente Den Haag heel hartelijk danken voor hun bijdrage. U heeft het gedaan voor een grote groep jongeren en ouders die heel blij zijn met onze activiteiten. Heel hartelijk bedankt.



Joke van den Boomen – voorzitter.

