

Verlag Sinterklaasfeest Haagse Hopjes in het Boerenplein

Woensdag 4 december 2013,
 de grootttte dag, Sinterklaas kwam naar Transvaal, natuurlijk ook naar de Haagse Hopjes en dit keer hadden wij ons onderkomen in Buurthuis Boerenplein. Omdat het Boerenplein kleiner is dan de Loods en zeker de Sporthal, moesten we iets doen aan het aantal kinderen en natuurlijk de ouders. Zo hadden we de leeftijden van de kinderen aan moeten passen. Dat werd van 4 tot en met 9 jaar. Prima leeftijden om een Sinterklaasfeest te vieren. En er was helaas geen plaats voor ouders, dus die vielen ook af.



Wel een handje vol vrijwilligers, niet eens alle vrijwilligers, helaas voor deze mensen.



Maar in een zaal moet je altijd rekening houden met het aantal personen dat er in mag.

En we zaten precies aan dat aantal. Dus goed uitgerekend. De samenwerking met de mensen van Buurthuis Boerenplein was geweldig, hiervoor onze hartelijke dank.

Het programma begon natuurlijk al bij de pleinen, daar kwamen de kinderen die zich in hadden geschreven hun kaartje brengen in ruil voor het polsbandje.

Want onder polsbandje kwam je niet het Boerenplein in. Dit is om te voorkomen dat kinderen die zich niet op hadden gegeven binnen zouden komen. En dan heb je te veel kinderen in de zaal.

Bijna iedereen was op tijd, dus konden we om 14.05 uur beginnen met ons programma.

Natuurlijk was Theo onze vaste presentator ook weer aanwezig. We begonnen met het zingen van diverse Sinterklaasliedjes. Ik verbaas me altijd over de nieuwkomers in Nederland, kinderen uit Egypte, Irak, Iran, Polen, Bulgarije en ga zo maar door, maar allemaal kennen ze de





Sinterklaasliedjes, al zijn ze pas één of twee jaar in Nederland. Geweldig. En net als alle andere kinderen hadden ze heel veel plezier, daar gaat het ten slotte om.

Er was eerst het programma van de Pieten van de "De Circusmachine", geweldige acrobaten en kunstenaars, maar vooral artiesten die weten hoe ze met kinderen om moeten gaan, echt heel goed. En zeer internationaal, er waren Pieten bij uit Zweden, Finland,

Italië dus lekker internationaal en

allemaal vonden ze het leuk om Piet te mogen zijn. Geen problemen dus. Na een halfuur was het pauze, de kinderen kregen chocomelk of limonade en sommige hadden ook al een schoen vol kruidnootjes met snoepjes ertussen.

Na de pauze begon Theo liedjes te zingen zodat de Sint ons kon horen en binnen zou komen. En ja, dat gebeurde ook. De Sint kwam binnen met een



bezem i.p.v. zijn staf.

Een van de pieten had de staf van Sinterklaas verstopt, in de zaal nog wel. Dus dat werd een hilarische toestand, met natuurlijk rennende pieten door de kinderen heen. Met erg veel lol onder de kinderen maar ook onder de pieten. En de staf werd natuurlijk gevonden. Daarna volgde het programma met liedjes en dansen, vooral op de nieuwe Sinterklaasliedjes konden de kinderen ingestudeerde dansjes doen en natuurlijk allemaal mee zingen. Leuk dat

de kinderen dat op school leren. Na een heel programma was het weer tijd om naar huis te gaan, plein voor plein vertrokken de kinderen met een tasje vol kadootjes van Sinterklaas en dit jaar had Sinterklaas ook mandarijnen meegenomen uit Spanje, want naast de kadootjes kregen de kinderen een zak snoep en voor de gezondheid ook mandarijnen. Zo zie je maar dat de Sint ook aan de gezondheid van de kinderen denkt.





Dank u wel Sinterklaas voor al dat moois en lekkers wat u mee heeft gebracht.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde Sinterklaasfeest in Buurthuis Boerenplein, het was leuk, gemoedelijk en zeker voor herhaling vatbaar. Er is geen ander feest waar kinderen zo van genieten, dus het Sinterklaasfeest moet zeker blijven. Met Pieten zo zwart als roet. Ze heten niet voor niets Zwarte Piet.

Rest mij nog om iedereen die hieraan mee hebben gewerkt te bedanken en hopelijk zijn jullie er volgend jaar weer.

Dit Sinterklaasfeest werd mogelijk gemaakt o.a. dankzij de Gemeente Den Haag. Joke van den Boomen.

