



Familiedag Anna Blamanplein 22 juni 2022

De langste dag van het jaar was net geweest (21 juni) dus we zijn wat de zomer betreft eigenlijk weer aan het afbouwen! Maar daar was niets van te merken met het 'Hopjesweer' op deze geweldige activiteit! Het was behoorlijk warm en sommige springkussens kregen het er zo warm van dat we ze met water mochten afkoelen! Dit is natuurlijk niet ideaal maar wij vinden dat we over dit prima 'buitenspeelweer' absoluut niet mogen klagen!

Het hele Anna Blamanplein was weer gevuld met leuke en sportieve activiteiten van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Al deze activiteiten hebben we in de ochtend klaargezet! Op het Anna Blamanplein spelen ook de leerlingen van de school 'het Galjoen' in de pauzes. Dit kon deze dag helaas niet maar deze speelmomenten werden dubbel en dwars ingehaald tijdens onze activiteit en dus na schooltijd!

Er stonden diverse luchtkussens waar de kinderen konden springen, salto's maken of gewoon lekker konden rollen. Deze kussens worden wel erg warm als de zon er constant op staat maar dit deert de meeste kinderen niet! Naast springen, konden de kinderen terecht bij de Meester Clifton voor een dansworkshop en bij de meesters van Set in Motion voor de dance-pads of voor de echte uitdaging: de Klimmuur!

Vanuit de Haagse Hopjes verzorgen we zelf ook diverse workshops: deze zijn allemaal door ons 'bedacht' en uitgewerkt. De financiële middelen voor de materialen mogen wij ontvangen van sponsors. Sponsors zoals het Kinderfonds van Madurodam die bijv. in de afgelopen 2 jaar hebben meebetaald aan de boogschiet-materialen. Met dit materiaal heeft meester Brian zijn workshop boogschieten kunnen geven en met de interactieve pionnen-set kon meester Tim estafettes en andere races houden tijdens de activiteiten.

Tot slot krijgen we bij bijna elke activiteit Bobo op bezoek! Bobo is onze vaste ballonnenclown en hij neemt ook altijd zijn draaimolentje mee. Een erg schattig draaimolentje dat echt constant volle bak aan het draaien is. De kinderen blijven dit geweldig vinden om op de motor, de fiets of een olifant rondjes achter elkaar aan te draaien! Maar ook de ballonfiguren zijn niet aan te slepen, zowel voor de kinderen als de ouder die dit geweldig blijven vinden!

Kortom, wij hebben er weer een fantastische middag opzitten en kijken alweer uit naar de volgende activiteiten in de vakantie op het Wijkpark Transvaal.



Spiderman?



Spiderman????



Spiderman!!!