



Bevrijdingsfeest op zondag 5 mei 2019 op het Wijkpark Transvaal

Na het succes van de eerste activiteit het Internationaal Kinderfeest op het Joubertplantsoen, was het tijd om Koningsdag te vieren op het Wijkpark Transvaal. Helaas hebben wij Koningsdag voorbij moeten laten gaan. Er was erg slecht weer op komst, veel regen en harde wind. Wij hadden besloten om uit te wijken naar Bevrijdingsdag, zondag 5 mei 2019. Gelukkig konden al onze partners meewerken. Er moest natuurlijk wel veel geregeld worden om alles te verplaatsen, maar op 5 mei hadden we een grotere kans op goed weer. We hebben flyers uitgedeeld, extra affiches opgehangen, en veel bel en e-mailverkeer gehad om iedereen op de hoogte te brengen.



Op 5 mei vieren wij in heel Nederland de dag van de vrijheid. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 5 mei is daarom ook de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld. Daarom wordt er overal in Nederland een bevrijdingsfeest/festival gehouden, vandaag dus ook op het Wijkpark Transvaal.

De dag begon regenachtig en fris. Maar gelukkig was dit alleen maar bij het opbouwen en klaarzetten van de activiteit. Wij doen tegenwoordig niet meer aan vlaggetjes en ballonnen vanwege het milieu. Echter hebben wij er op deze speciale dag voor gekozen om toch rood, wit en blauwe ballonnen en vlaggetjes op te hangen. Het was voor velen de laatste dag van de vakantie, dus tijd om zich nog een dagje lekker te vermaken. En waar kan dat beter dan op een activiteit van de Hopjes. Tijdens het opbouwen van de activiteit kwamen er al kinderen en



ouders langsgelopen, of verzamelden zich op het plein. Om 1 uur/ half 2 begon er zich al een rij te vormen voor de verkoopkraam.



Eindelijk was het 2 uur en kon de activiteit beginnen waar iedereen op gewacht had. Het weer was mooi opgeklaard en het was een graad of 13 met een aangenaam zonnetje dat vaak doorkwam.

Er waren talloze activiteiten waar iedereen zich uitstekend kon vermaken voor jong en oud.



Zo waren de sporters weer aanwezig om een workshop slacklines en volleybal te geven. Er was een dansworkshop waar kinderen in konden stromen en zelf een dansje leerden. Onze juffrouw Peggy was er weer voor een Yoga-workshop. En natuurlijk kon Skateland niet ontbreken met hun step en BMX-parcour. Dus aan sportieve activiteiten geen gebrek.

Natuurlijk was er ook voor de allerkleinsten wat te doen. Zo was BoBo de ballonenclown weer aanwezig, dit keer samen met zijn dochterclown om alle kinderen van een leuke ballon te voorzien. Maar ook de zweefmolen was aanwezig, waar weer veel kinderen zich optimaal vermaakt hebben.

Er waren talloze springkussens aanwezig voor jong en oud, groot en klein. Ook waren de kraamspelletjes weer aanwezig, dit blijft leuk voor iedereen!

Terwijl er kinderen tijdens het schminken omgetoverd werden tot Hulk, Spiderman of vlinder, liep onze Brassband langs. Deze mannen maakten samen prachtige Brass muziek waar iedereen op het pleintje toch even kwam kijken en luisteren. Maar het hoogtepunt van het evenement was toch wel het grootste springkussen ter wereld. Deze was er dit jaar weer. En er werd weer in grote groepen volop op gespeeld. De kinderen konden in verschillende delen van het kussen. Zo is er een vrijeval, een klimtoren, veel glijbanen en nog veel meer te vinden op het kussen.



Helaas ging het op het laatst nog even regenen. Dit voorkom je helaas niet, maar het mocht de pret niet drukken. Toch hebben bijna 700 kinderen zich vandaag een hele middag kunnen vermaken met van alles en nog wat. Al met al was het een zeer geslaagde dag voor iedereen.

Op woensdag 12 juni 2019 vieren we de Familiedag op het Kaapseplein. Wij hopen jullie allemaal daar weer te zien!

