



Van speelgoeduitleen naar tuinders, 7 juni 2018

Het Anna Blamanplein heeft het afgelopen jaar een transformatie ondergaan. Hoewel we wel betrokken zijn geweest bij het ontwerpen van het plein is het toch niet helemaal geworden wat wij ervan gehoopt hadden. Het speeldedeelte voor de kinderen is kleiner geworden en het directe gebied rondom het Hopje is veranderd in een grote moestuin. Zó is het niet naar voren gekomen in de overleggen die aan de herinrichting vooraf gingen. Natuurlijk vinden wij óók dat de buurtbewoners een stem moeten hebben in hoe hun buurt eruit komt te zien maar nu moet veel Hopjesmateriaal ergens anders worden opgeslagen omdat er ruimte moest komen voor al het tuingereedschap. Ook is er veel speelgoed naar andere Hopjespleinen gegaan voor opslag. In het begin werkten er nog wel buurtvrouwen in de tuintjes (de doelgroep waarvoor de moestuintjes in eerste instantie zijn aangelegd) maar gaandeweg wordt nu het meeste werk gedaan door de Hopjesmensen meester Karim en meester Hassan. Zij zijn wekelijks veel tijd kwijt aan het onderhouden van de bomen en het tuintje.



Maar Er is ook een positieve kant aan het verhaal: naast dat er ooit mensen 'Hopjes bier' zijn gaan brouwen, is er nu ook echte 'Hopjesthee' en 'Hopjescourgettes'! Allemaal gegroeid op een Hopjesplein. Gelukkig komen de buurtbewoners nog wel eens kruiden of groeten uit de tuintjes ophalen. Maar het werk wordt voornamelijk verzet door Meester Karim en Meester Hassan.



De nieuwe boompjes die zijn geplant zullen hopelijk mogen uitgroeien tot grote statige bomen. Maar voor het zover is moeten ze de eerste jaren tussen de spelende kinderen zien te overleven. Helaas blijft het voor kinderen leuk om aan de takken te gaan hangen, de bomen te 'knuffelen' of de schors eraf te peuteren. Dit is voor de bomen natuurlijk helemaal niet fijn. Onze eigen bomenfluisteraar Karim heeft gelukkig ervaring met planten en bomen vanuit zijn vorige werk en hij heeft hier dan ook al menig boom het leven gered. Wij hopen dat de kinderen leren van meester Karim en dat ze (de bomen) allemaal volwassen mogen worden! Hoewel het natuurlijk hartstikke leuk is om groenten te kunnen verbouwen op een openbaar veldje, gaat dit helaas niet vanzelf. Wij hopen dan ook dat de buurt hier verder gaat met hun eigen ideeën en dat de Haagse Hopjes hier een assisterende rol in krijgen in plaats van de hoofdrol.