

Wijkpark Transvaal
Anna Blamanplein
Stellenboschplein
Joubertplantsoen
Ruth Firstplein
Kaapseplein



STICHTING

HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL

3^{de} Sport- en Spelmiddag Anna Blamanplein



Eindelijk! Eindelijk, hebben we weer het Hopjesweer zoals we dat al jaren gewend zijn! Hoewel we bij de vorige edities van de sport- en spelmiddag allemaal dikke jassen aan hadden, konden we nu eindelijk in T-shirts rondlopen. Nog niet de gehele dag maar we hebben wel de eerste mooie lentedag voor deze middag gekozen. In dit lekkere weer hebben we opnieuw een hoop gesport met de jongeren uit Transvaal. Er was namelijk weer genoeg te beleven, ook zonder de bekende springkussens!

Omdat het een sport- en spelmiddag betrof hebben we natuurlijk enkel gesport op het Anna Blamanplein. Uiteraard was Skateland weer aanwezig met hun bekende Haagse Hopjes-baan, dit houdt in dat er een mix was voor de allerkleinste tot de meest ervaren BMX'ers. Naast het steppen en fietsen konden de kinderen: Volleyballen, voetvolleyballen, stoepranden, dansen, slacklinen, pylonenraces en nog diverse kleine spellen spelen. Deze spellen waren verdeeld over het plein waarvan de speeltuin en grasweide nog beschikbaar waren voor ouders met hun kleinste kinderen.



Op het plein zelf waren alleen de kinderen welkom. Dit nog steeds in verband met de geldende Coronaregels. Maar zoals het er nu naar uitziet willen we dit nog wel even volhouden. Het is namelijk een stuk makkelijker overzicht houden als er alleen kinderen over het plein lopen. Ook zijn de mensen tegenwoordig gewend aan deze nieuwe regelgeving. Alhoewel, de meeste mensen. Sommige zijn er nog steeds niet van gediend dat ze wellicht 2 meter om moeten lopen voor een ziekte die in hun ogen niet bestaat. Maar ja, Karens en Ken hebben we overal.

Wijkpark Transvaal
Anna Blamanplein
Stellenboschplein
Joubertplantsoen
Ruth Firstplein
Kaapseplein



STICHTING

HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL



Bij het voetvolley en volleyballen hebben de meesters en juffen van Mehrsport, die vaker op dit plein staan, ons geholpen. Dit waren bekwame meesters en juffen die de kinderen op de pleinen kennen. Net als de mensen van de Haagse Hopjes zijn zij onderdeel van de buurt. Ze hebben zich voornamelijk gericht op de grotere jongens die kwamen sporten. Er is door hen veel gevolleybald en deden ze ook fanatiek mee met het voetvolleybal. Nadat bij onze afgelopen activiteiten de dames en heren van Streetsport hebben geholpen, ontstaan er nu nog meer samenwerkingen. Wij hopen dan ook

dat deze meesters ons volgend jaar weer kunnen helpen.

Tot slot hadden we nog Bobo de Clown die een mooie show gaf met zijn poppenkast. De kinderen konden hier even lekker zitten en luisteren naar de verhalen van Bobo. Bobo is ook van de hedendaagse thema's en heeft het met de kinderen gehad over de rotzooi op straat en waarom dit zo snel mogelijk moest worden opgeruimd. Naast vermaak, dus ook erg educatief. Tot slot was meester Clifton er weer sinds lange tijd bij om een dansworkshop te geven. Uiteraard moeste de muziek nog wat zachter om niet te veel aandacht te trekken maar de kinderen vonden het heerlijk om weer te kunnen bewegen op lekkere muziek.



Tot 9 juni op het Stellenboschplein.

