



2de Vakantieactiviteit op 31 juli 2019

Afgelopen week hebben we laten zien dat we ons door de warmte niet uit het veld laten slaan. Deze week hebben we ook nog eens kunnen laten zien dat we ook op een regenachtige dag een hele gezellige middag kunnen neerzetten. Dus vanaf volgende week zullen wij weer het bekende hopjesweer bestellen. Maar we hebben wel bewezen dat er met elk weer een hopjesactiviteit mogelijk is! Door het druilerige begin waren de kinderen die kwamen spelen wel extra blij want de rijen waren minder lang dan normaal het geval is!



We hebben afgelopen woensdag wel een valse start gehad door de regen die met pijpenstelen uit de lucht kwam zetten. Het eerste uurtje waren de meesters en juffen nog in de regen bezig om alles klaar te zetten. Toen werd het droog en heeft het Haagse Hopjes team zo snel mogelijk alle kussens 'droog' gemaakt waarna de kinderen konden spelen. Dit geldt alleen niet voor de waterbaan. Deze was al open, want zoals de naam al zegt kwam hier nog extra water aan te pas. Dan zijn er in Transvaal altijd durf vallen

te vinden die de regen trotseren. Zij zijn altijd heel blij als er de rest lekker aan het schuilen is en zij op niemand hoeven te wachten.

Toen we eenmaal waren losgebarsten konden de kinderen weer aan vele actieve- en leerzame activiteiten deelnemen. Naast de vaste kussens van de Haagse Hopjes konden de kinderen op meerdere plaatsen dansen. Bij de dancepads is het de bedoeling de danspasjes te volgen op het scherm met verschillende liedjes. Of ze konden de meester van Gigant volgen is zijn pasjes op de dansvloer van de Haagse Hopjes. Deze meester is een nieuw bekend gezicht aan het worden bij de Haagse Hopjes. Er zit een opbouwende lijn in en kinderen die terugkomen kunnen steeds nieuwe stukjes leren en dit uitbouwen naar een hele dans!



Voor de thrillseekers (spanningszoekers) stond de huizenhoge basejump klaar. Hier moesten we kinderen een grote trap beklimmen om vervolgens vol naar beneden te springen. Dit zat er helaas niet voor iedereen in. Sommige kinderen hadden iets te veel hooi op hun vork genomen en wilden toch liever via de trap terug naar beneden. Gelukkig kon dit kussen ondanks het mindere weer de hele dag door draaien. We hebben dan ook talloze geweldige sprongen gezien!



Uiteraard hadden we ook veel sport in de aanbieding. Naast het gladiatoren gevecht en de klimtorens konden ze kinderen ook weer slacklines of boogschieten. Het boogschieten was weer erg populair, wellicht omdat je hier iets minder nat bij werd. De kinderen (en ouders) worden steeds beter in de technieken achter het boogschieten. Het is erg leuk om te zien als papa's, mama's, vriendjes of vriendinnetjes anderen proberen te helpen. We kunnen er misschien wel voor zorgen dat de meesters en juffen straks overbodig zijn!

Bij de draaimolen, de ballonnenclown en de kids playground konden de allerkleinste zich uitleven. En voor elke leeftijd was uiteraard skateland nog aanwezig om zoals 'gewoonlijk' lekker rond te rijden en stunts op zowel steps als BMX-fietsjes. Zo was er gedurende de dag voor iedereen wat te doen.



Foto:

Hier zijn meester Jeroen en een van de fanatieke dansmoeders de laatste pasjes aan het uitproberen!

