

Wijkpark Transvaal  
Anna Blamanplein  
Stellenboschplein  
Joubertplantsoen  
Ruth Firstplein  
Kaapseplein



STICHTING

HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL

## 2<sup>de</sup> Sport- en Spelmiddag Kaapseplein, 25-jarig Jubileum Haags Hopjes Kaapseplein

Alweer een kwart eeuw geleden is eerste Hopjes ter wereld geplaatst. Dit was op 8 mei 1996 op het Kaapseplein. Dit oudste hopje ter wereld heeft aardig wat voorbij zien komen en gaan op het Kaapseplein. Het is ook een plein waar een hoop gebeurt, zowel positief als negatief. Toen het Hopje net geopend was stonden hier 3 medewerkers van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal die hier aan de slag gingen met de jongeren en kinderen. Er werd toen veel gespeeld met water en andere sport- en spelelementen. Dit is langzamerhand uitgebreid met heel veel nieuwe sporten en andere activiteiten. Helaas is er gedurende de jaren heen veel bezuinigd op de Hopjes,



Rekening houdend met de huidige Coronamaatregelen hebben we ook hier weer een spetterende sport- en spelmiddag mogen organiseren. Spetterend was alleen op meerdere manieren te interpreteren. De 2<sup>de</sup> sport- en spelmiddag werd namelijk gekenmerkt door enkele regenbuitjes. Dit zijn we niet gewend bij onze activiteiten maar gelukkig zijn de kinderen in Transvaal niet van suiker. Hoewel de meesters en juffen het vaak voor gezien hielden, gingen enkele kinderen lekker door in de regen. Sommige activiteiten moesten helaas wel tijdelijk stoppen zoals het stuntsteppen. Dit wordt anders te gevaarlijk. Maar meester Michel stond bijv. lekker door te schieten in de regen bij de boogschietworkshop! Dit vonden de kinderen uiteraard geweldig!



waardoor momenteel nog maar één medewerker per Hopje aanwezig is. Nu 25 jaar na de opening hebben wij het grote succes van dit Hopjes gevierd, want een succes is het als je er na 25 jaar nog steeds toe doet en nog steeds vernieuwend bent! Daar hebben we dan ook een taartje op gegeten.



De activiteit zelf was helaas nog wat 'uitgekleed', dit in verband met Corona waardoor helaas nog niet alles wat wij graag wilden mogelijk was. Zo mochten wij nog geen grote springkussens en muziek. Dit omdat dit dan te veel op een evenement zou gaan lijken en dit is helaas nog niet toegestaan. Ook hebben wij nog géén toegang verleend aan volwassenen. Kinderen mogen nadat zij hun handen grondig hebben gewassen het terrein betreden,

Wijkpark Transvaal  
Anna Blamanplein  
Stellenboschplein  
Joubertplantsoen  
Ruth Firstplein  
Kaapseplein



STICHTING

HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL

ouders en verzorgers konden op de bankjes buiten het terrein plaatsnemen en hun kroost in de gaten houden. Wij hebben voldoende begeleiding en volwassenen aanwezig om alles vlot en veilig te laten verlopen.

Op deze activiteit was onze vaste partner Skateland uiteraard weer aanwezig. Zij hadden weer een mooi parcours gemaakt waarbij de kinderen weer mochten stappen en fietsen over diverse obstakels. Ook konden de kinderen weer deelnemen aan ons 'interactive playsysteem', hierbij dienen ze zich rot te rennen om zo snel mogelijk de pionnen van hun eigen kleur te 'activeren'. Daarna hebben ze ook nog vestjes aangetrokken waardoor wij 'futuristisch tikkertje' konden spelen. Hierbij hadden de kinderen zelf hun lichtvest aan die willekeurig oplichten waarna de rest ze dienden te tikken. Dit is een erg leuke activiteit waarbij wij met zekerheid kunnen melden dat de kinderen hier bezweet vandaan komen! Ook konden ze kinderen weer stoepdranden bij WBS-evenementen. Maar ook Samar van Streetsport stond weer klaar



met een workshop judo en boksen! Samar's judowereld was dan ook weer erg populair bij de kinderen, maar wat wil je als de juffrouw een volledig judotenu aan heeft!



Hoewel het een sport- en spelmiddag betrof mochten wij ook Bobo weer eens uitnodigen. Onze beroemde ballonnenclown mag helaas

nog niet langskomen op ballonnen te verfrommelen. Maar wat hij wel mocht doen was een poppenkast plaatsen. Ome Johns poppenkast heeft elk uur een show gegeven aan de kinderen. Deze konden netjes op bankjes plaatsnemen waarna ze werden meegenomen in een interactief verhaal met de poppen. Een groot succes als je het mij vraagt, maar waarschijnlijk bij de kinderen ook! Tot slot konden de kinderen nog aansluiten bij een yoga of hockeyworkshop

