

TRANSVAAL KOMT WEER TOT LEVEN

Wijkpark Transvaal geopend met grandioos feest

U kunt "de wet van Murphy"? Zo'n dag dat alles fout gaat wat er maar fout kán gaan? Deze dag was precies het tegenovergestelde. "De wet van Transvaal" misschien?

Wat een heerlijke dag. Héérlijk weer, héérlijke activiteiten maar vooral: wat een héérlijk publiek. Vaak raken met warm weer ook de gemoederen nogal verhit, maar op dit festival is niet één onvertogen woord gevallen. Geen problemen, "niks an de knikker". Héérlijk!!! Alleen maar heel veel mensen die zichtbaar liepen te genieten.



De officiële opening werd verricht door wethouder Stolte. Hij verving wethouder Norder die ziek thuis lag. Géén pretje met dit weer lijkt mij. Vlak voor de opening werd onze Joke van den Boomen wegens haar doorzettingsvermogen en haar (hoorde ik het nou goed????) af en toe "grote mond" gekroond tot Koningin van het Wijkpark. Terecht lijkt mij.

Natuurlijk moest het "picknick kleeed" afgemaakt worden. U heeft oude T-shirts kunnen ruilen voor een "Transvaal Nu" shirt, de afgelopen weken. Van uw oude shirts werd het picknick kleeed gemaakt. Het was nog niet helemaal af dus ook de heer Stolte moest eraan geloven en kroop gehuld in nieuw, geel shirt achter de naaimachine om zijn bijdrage te leveren.

Het "waterballet" zoals ik het maar noem (de ontwerper van het wijkpark Dhr. Egbert Schuttert heeft er vást een mooiere naam voor) werd direct na het in werking stellen in beslag genomen door enthousiaste kids die blij waren met een beetje verkoeling. Ben benieuwd of ze ook de vogelgeluiden gehoord



hebben die tegelijkertijd geactiveerd werden. 250 vogelgeluiden uit evenzoveel landen brengen u een ballade wanneer u over de promenade wandelt.

Daarna was de "Woelige Stal", één van mijn persoonlijke favoriete plekjes in het wijkpark, aan de beurt. Zij kregen via wethouder Stolte een welverdiende Gulden Klinker.



Persoonlijk geplaatst door dezelfde kinderen die met de bokkenkar het park en omgeving schoonhouden. Goed gedaan Dames en Heren!!! Maar denk erom: de burgemeester eist dat de Klinker altijd glanst. "Onderhoud wordt geëist anders haalt de burgemeester de klinker weer weg", sprak de wethouder semi-streng tegen de kinderen.

Kinderen die niet meer wisten waar ze nou naar toe wilden omdat alles even leuk was, renden bijna als kippen zonder kop het park door. Wat werd er het drukst bezocht? Was dat het Panna toernooi? De klimtoren?



De breakdancebattle werd in ieder geval óók druk bezocht en bekeken. Logisch...er viel € 150,00 te winnen. Helaas is het me de naam ontgaan van de winnaar.

De Drumband "Peligroso" stal zoals gewoonlijk weer de show. Wat een energie en plezier straalt die band uit.

Als laatste: een heel klein beetje aandacht voor alle vrijwilligers. Vlak ze alsjeblieft niet uit. Die mensen hebben ontzettend goed werk verricht.



Want het was hard werken in een verzengende hitte. Het was afzien. Ik kan erover méépraten. Niet alleen de mensen die in een kraampje stonden, maar ook de mensen die de karren met versnaperingen liepen. De Security, Sportbureau, Musicon, Haagse Hopjes en de natuurlijk de schoonmakers.

Alle respect ook voor die éne jongeman die niet alleen 's-morgens vroeg al op de Woelige Stal geholpen heeft met hand en span diensten, maar die vanaf 12.00 uur óók geholpen heeft bij één van de twee karren die versnaperingen serveerden aan de vele vrijwilligers. Hij is de hele dag gebleven. Dat deed ik hem niet na.



Het wordt teveel om iedereen bij naam en toenaam te noemen. Ik weet dat veel organisaties niet genoemd zijn. De Paardenberg niet, de Thuiszorg niet, de website Transvaalkwartier en zo zijn er nog veel meer. Ik moest een keuze maken en dat heb ik gedaan.

Wat moet ik méér zeggen: bekijk de foto's, lees de onderschriften en herleef de opening van het wijkpark. Beleef het mee.