



Verslag van de 7^{de} Lampionnenoptocht door Transvaal op 17 november 2005

Alweer het 7^{de} jaar dat wij de Lampionnenoptocht organiseren en weer ging het beter en waren er meer kinderen maar vooral veel meer ouders die meedingen met hun kinderen. En dat vinden wij alweer een heel succes.



De Lampionnenoptocht is altijd een van de meest intensieve organisaties. Alle scholen, buurthuizen, kinderdagverblijven en andere organisaties in de wijk worden aangeschreven met het verzoek voor deelname. Daarna krijgt iedereen voor alle ouders van de kinderen die aanwezig zijn informatie met een deelname strook. Dan hebben we ongeveer een idee hoeveel kinderen er meelopen. Dit jaar zijn er ruim vierhonderd lampionnen uitgedeeld. Ieder jaar leer je weer wat. Zo hadden we dit jaar de tijd heel krap gehouden zodat de

kinderen niet te lang op het Wijkpark Transvaal moesten wachten. En alles liep gesmeerd. Ondanks de regen en een hagelbui kwamen van alle kanten de school- en buurthuisgroepen met lampionnen naar het Wijkpark. Daar toverde wethouder Marnix Norder, voor het eerst vanaf het Haagse Hopjes huisje, officieel de feestelijke verlichting in het Wijkpark. Heer Luc Meuwese, die ook voor een deel de sponsor is van de Lampionnenoptocht, was als eregast aanwezig en na het fluitsignaal kon de optocht van start gaan.



En daar gingen ze, met voorop de Brassband Peligroso, die ook ieder jaar beter wordt. En dan, een keer per jaar worden de bewoners van Transvaal wakker geschud. Komen ze de straat op. Of staan ze voor de ramen te kijken naar de langs trekkende lampionnenoptocht.



De Brassband Peligroso voorop. Na een rondje door het nieuw aangelegde Wijkpark Transvaal liepen de kinderen via de Kempstraat en een deel van Transvaal Zuid naar het buurthuis de Loods. Daar werden ze met warme chocolademelk en roze koeken opgewacht door de vrijwilligers van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal en de medewerkers van de Loods. Voor de kinderen was het weer een geweldige ervaring. En voor het bestuur weer een opluchting dat alles goed verlopen is, zonder valpartijen en zonder huilende kinderen.



En dit is denk ik te danken aan alle begeleiders: De Hopjesmedewerkers, de Pleinwachters, het Handhavingsteam en al die lieve vrijwilligers en natuurlijk de politie niet te vergeten.

Heel veel dank aan iedereen.

Door: Joke van den Boomen

