

Gezamenlijk verslag van het Koninginnefeest op 30 april 2005 op het Wijkpark Transvaal



's-Morgens was ik verhinderd om op het Wijkpark Transvaal aanwezig te zijn. Ik was namelijk uitgenodigd door de Staten Generaal om in de Ridderzaal aanwezig te zijn ter gelegenheid van het zilveren jubileum van onze Koningin. Ik voelde mij bijzonder vereerd en ben mijn voordrager(s) dan ook heel erg dankbaar ik had dit niet willen missen. Hartelijk dank! Op zo 'n moment ben ik zo blij dat ik Nederlander en Hagenaar ben. En dan nog wel uit Transvaal. Maar aan alles komt een einde zo-ook aan het feest in de Ridderzaal. Dus vlug naar mijn eigen Koninginnefeest.



Aangekomen op het Wijkpark Transvaal was iedereen druk bezig om alles op te bouwen, het was gelukkig mooi weer geworden en zo te zien had iedereen er ook zin in. Onze nieuwe Superservivalbaan kon dankzij het mooie weer helemaal opgezet worden. En hij ziet er echt fantastisch uit. We hadden op verzoek van de Hopjesmedewerkers de racefietsen gehuurd en het levendtafelvoetbalspel. Bij de racefietsen stond o.a. Necip en hij zorgde er wel voor dat iedere fietser tot het uiterste ging.



De hindernisbaan viel naast de Grote Superservivalbaan in het niet. En natuurlijk hoort er bij het Koninginnefeest een draaimolen. Een heerlijke attractie voor de kleintjes. Gelukkig konden Annie en Willemien ook weer komen dus die twee dames hebben de kinderen geschminkt. En dat schminken was natuurlijk rood-wit-blauwe vlaggetjes en oranje kroontjes of hartjes. Ten slotte moest er iets van Koninginnedag in terugkomen. Een "Hopjeskind" van het eerste uur (9 jaar geleden dus), kwam ook kijken en ze ging toen enthousiast meehelpen met schminken.





In het begin was het niet zo heel erg druk, maar tegen drie uur waren er toch zeker 450 kinderen en om half vijf over de 600. Er ontstond al gauw bij alle attracties volle rijen met wachtende mensen. Dus over gebrek aan belangstelling hoeven wij niet te klagen. We hadden ook nog doelschieten, de zenuwspiraal, klompengooien en de Teletubbies. Genoeg te doen voor ieder kind. En voor de grote hadden wij een gezellig terras met koffie, thee en natuurlijk een koek. Voor de broodjes hadden Annie en Frans weer gezorgd en die waren zoals altijd heerlijk.



Iedereen hartelijk dank voor jullie inzet. Speciale dank weer aan het Team Transvaal, die weer net als de andere fantastisch hebben geholpen. En na afloop hebben de kinderen mee geholpen om het plein weer helemaal schoon op te leveren, en zo hoort het.



De organisatie was van Stichting Haagse Hopjes Transvaal en de Beheercommissie Wijkpark Transvaal.



Met dank aan onze sponsors: De Gemeente Den Haag, Vestia Zuid-Oost de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en Fonds 1818.

Door: Joke van den Boomen