



Verslag Familiedag Kaapseplein Op 29 mei 2024

De voorbereidingen voor de 1^{ste} familiedag op het vernieuwde Kaapseplein gingen al vroeg van start. Tijdens de feestelijke opening van vorig jaar die door Wethouder Kapteijns werd geopend hadden we helaas geen vol pleintje. Daar wilden we dit keer verandering in aanbrengen. Onze complimenten naar Corné en meester Thomas die alles hebben opgemeten om zoveel mogelijk springkussens en sport- en spelactiviteiten op het plein kwijt te kunnen, dat is zeker gelukt. Het plein stond helemaal vol met allerlei leuke activiteiten voor kinderen van jong en oud, toch begon de dag niet helemaal succesvol. De mannen van Corné waren zoals altijd weer vroeg uit de veren en hebben het voor de zoveelste keer niet droog kunnen houden tijdens het opbouwen. Ook alle Hopjes medewerkers hadden de pech om door de buien heen het Kaapseplein gereed te maken.



Maar gelukkig was daar rond drie uur zon. Toch nog Hopjes weer. Alle luchtkussens nog even snel droogmaken en we konden van start gaan, er zijn bijna 400 kinderen langs gekomen om er een gezellige dag van te maken en dat is gelukt. Toch jammer dat het Zonnedoek wat ons een beetje zou moeten beschermen tegen de zon al een jaar kapot is, vele verzoeken om het te maken hebben niet op tijd geholpen...

Maar dat mocht de pret niet drukken, vooral de poppenkast was een groot succes, eerst als toneelvoorstelling en daarna als karaoke bar, alle kindertjes zongen keihard mee met het wel bekende nummer Europapa van Joost Klein, de mensen op het Kaapseplein wisten niet wat hen overkwam. De meeste kinderen spreken geen Nederlands maar dit liedje kende ze wel allemaal. Ook het gladiatorenkosten was erg populair bij zowel meesters als kinderen, het was een hevige strijd om te bepalen wie koning der gladiatoren zou worden, uiteindelijk kreeg Meester Valentijn de eer om zichzelf te kronen. De tijd vloog voorbij en voordat we het wisten was het alweer tijd om op te ruimen, was wel even schrikken voor velen, het pleintje stond namelijk nog helemaal vol met spelende kinderen. "Wilt iedereen alsjeblieft van het plein af" vroeg Bobo de clown door de speakers. Binnen enkele minuten konden we de handen uit de mouwen steken. Het was een geslaagde dag!! Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. Zeker tijdens de regen. We zien jullie allemaal graag terug op 12 juni op het Viljoenpleintje achter de Kesslerstichting. Dan gaan we daar ook een leuk feestje voor jullie neerzetten. Tot dan!

