



Verlag Familiedag Stellenboschplein Op 15 mei 2024

Zoals altijd was iedereen op tijd. De mensen van Corné waren al vroeg in de ochtend present op het Stellenboschplein. We hadden veel sport ingepland, en ook het aantal luchtkussens mocht er ook wezen. Omdat we hier geen Haags Hopje hebben en wij toch af en toe naar de W.C. moeten, hebben we op verzoek van de plassers Dixies ingehuurd. Bij nader inzien was dat dus voor iedereen. Menselijk toch.



Helaas zat het weer niet erg mee, het heeft gelukkig niet de hele middag geregend, maar enkele buitjes zijn wel over ons plein heengegaan. Allemaal niet zo erg, maar de spullen worden nat en sommige activiteiten konden pas doorgaan als alles droog was. Dit was het geval bij Skateland uit Rotterdam. De kinderen kunnen niet op de stuntstepjes rijden als de vloer en de ramps nat zijn. Dat zou ongelukken kunnen veroorzaken. En dat is niet de bedoeling van een feestje.

Gelukkig was er nog genoeg te doen als het weer wat droger was. Dat hebben toch ruim 160 kinderen gedacht. Want die hebben deelgenomen aan onze activiteiten. Ook de sfeer was prima. Ik denk dat men gaat wennen aan "Af en toe een Bui".



De kinderen werden weer geschminkt, limonade stond klaar en de sporters waren o.a. aan het korfballen, Taekwondo en voor zover mogelijk aan het stuntsteppen. Ook bij de luchtkussens was er weer een drukte. En gelukkig was Glifton ook weer aanwezig met zijn muzikjes over o.a. "De boot gemist...". Erg leuk om te zien dat de deelnemers aan de dansworkshop steeds jonger worden en dan ook nog mee kunnen zingen. Ook het aantal deelnemers wordt steeds groter, dus hebben we een danszeiltje besteld dat in iedergeval 4 meter langer is zodat ook de de papa's en mama's mee kunnen dansen.

Al met al, een vochtige maar zeer gezellige dag op het Stellenboschplein. Mei zitten we op het Kaapseplein en ook dan wordt het een gezellige familiedag. Graag tot ziens!

