



## Verslag Sportworkshop op het Joubertplantsoen Op 13 september 2023

Natuurlijk komt ook het Joubertplantsoen nog aan de beurt. Het pleintje dat bemensd wordt door 3 dames. Dat hebben we op de andere pleinen niet. Een goed onderhouden Hopje en een heel mooi voorplaatsje waar altijd netjes de fietsjes en ander speelgoed uitgesteld worden. Hier werkt al ruim 27 jaar onze Lies. Al met pensioen, maar ze weet echt niet wat stoppen is. Maar goed ook, want we kunnen haar echt nog lang niet missen. Dus wij hopen dat ze nog heel lang bij ons wil blijven. Gelukkig dankzij de inzet van de twee andere dames die 2 dagen daar werken is het mogelijk dat Lies "maar" drie dagen hoeft te werken. Op de andere 2 dagen staan daar al een aantal jaren onze Fatima, al 24 jaar vrijwilligster van de Hopjes, met haar dochter Samira, die ook al heel wat jaartjes meedraait. Een prima invulling van lieve, hartwerkende dames op dat Joubertplantsoen. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Het was deze woensdag perfect weer voor de sportworkshop. Niet te warm, maar ook zeker niet te koud. Fatima en Lies waren vanuit het vaste Joubertplantsoen team aanwezig. Daarnaast waren Brian, Thomas, Felix en Valentijn aanwezig, om de sportdag in goede banen te leiden. Het ballonnetje luchtkussen werd opgezet. En deze werd goed gebruikt. Heel de middag stonden kinderen bij Fatima te wachten om op het kussen te kunnen!



De pionnenrace en het boogschieten werden, net zoals bij de andere sportworkshops, meegenomen naar het plein. Beide werden ze weer goed ontvangen. Bij de pionnenrace werd de jongens tegen de meiden gespeeld. Een wedstrijdje wat heel de middag doorging en uiteindelijk in winst voor de meiden beslist werd! Wat tot lichte teleurstelling leiden bij de fanatieke jongens die meededen. Volgende week nieuwe kansen op het Ruth Firstplein!!

Het hoogtepunt van de middag was de basketbalworkshop. De gehele middag was het veldje bezet. Valentijn en Felix hebben hier samen de kinderen het één en ander bijgebracht. Waarbij ze tegelijkertijd zelf fanatiek meespeelden. De kinderen hebben met een grote lach en een bezweet gezicht het basketbalcourt verlaten na de sportdag!!

