



1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal

Het is éindelijk weer zomervakantie! Dit houdt in dat kinderen *niet* naar school gaan en gewoonlijk op reis gaan. Maar er zijn ook kinderen die, om wat voor reden dan ook, thuisblijven tijdens de vakantie. Voor deze kinderen zorgen wij toch voor een speciaal vakantiegevoel, want ze kunnen bij ons elke woensdag terecht voor hele leuke sport- en spelmiddagen.



De eerste vakantieactiviteit is altijd een beetje afwachten, hoeveel mensen zijn er op vakantie? Is het te warm? Weten de mensen het al? Maar gisteren zijn we gelijk knallend van start gegaan en hebben we over de gehele dag verdeeld zo'n 500 kinderen langs gehad. Een mooi aantal als je hierbij ook de active en participerende ouders meetelt. Gelukkig waren we hier goed op voorbereid en hadden we voldoende activiteiten staan. De kinderen

konden weer gebruik maken van de skatebaan van skateland. Hier konden ze met gevaar voor eigen leven, op een step of BMX over een parcours met diverse opstakels heen! Dit parcours past helaas niet op elk plein maar gelukkig kunnen we ze op het Wijkpark altijd inzetten!

Naast een mooi parkoers om te fietsen konden de kinderen ook aan andere sporten deelnemen. Zo stond er een pionnenrace die elke keer weer erg populair blijkt. De kinderen konden samen met de meesters een potje basket/korfballen. Verder was meester Mohammed natuurlijk aanwezig voor taekwondo! Ook konden ze, na enige tijd in de rij te hebben gestaan, megahoog springen op de bungeetramopline. Hier kunnen maar 4 kinderen tegelijkertijd op en hierdoor is hier altijd een behoorlijke wachtrij, maar de kinderen vinden het het wachten zeker waard!



Wijkpark Transvaal
Anna Blamanplein
Stellenboschplein
Joubertplantsoen
Ruth Firstplein
Kaapseplein
Viljoenpleintje



STICHTING

HAAGSE HOPJES

TRANSVAAL



Ook was er genoeg te doen voor de kleinere kinderen. Zij konden zich laten schminken of terecht op de draai of zweefmolen. Ook konden ze bij Bobo een ballon laten vouwen of op een van de vele springkussens! Waaronder de mega-storm/tobbebaan! Dit was een 30 meter lang gevaarte waar aan het einde een zwembad was waar de kinderen met een tube in konden glijden! Gelukkig was het weer lekker genoeg om alle kinderen in hun zwemkleding te laten rondlopen!



Tot slot was het nog een speciale dag want het was ook de verjaardag van onze voorzitter, Joke van den Boomen. Die 78 jaartjes oud is geworden! Uiteraard moest dit gevierd worden met een taartje en een liedje! We hebben dan ook met alle medewerkers en vrijwilligers voor haar gezongen en vervolgens een stukje taart gegeten! Super natuurlijk! En Joke had een heel plein vol met bezoek!

