



Eerste dagje Stellenboschplein! 25 mei 2023

Deze dinsdag was het weer zover, voor de eerste keer dit jaar was de Hopmobiel op het Stellenboschplein. Dit is het gezellige pleintje bij de Lidl.

Eenmaal aangekomen kwamen de moeders en kinderen die al aanwezig waren naar de Hopmobiel gesnelt! Ze hadden de de Hopmobiel gemist.

Toen de scholen inmiddels uitgingen kwamen er nog meer kinderen. Ik vond het leuk en prettig dat alles zo gewaardeerd werd. Het weer werkte gelukkig ook nog mee, dus al met al was het een erg geslaagde middag. Op naar de volgende keer!

Wim Chow

