



Familiedag Stellenboschplein 10 mei 2023

Het is een beetje traditie aan het worden, maar dit verslag begint wéér over het weer. De 2 weken voor 10 mei hebben we natuurlijk iedere dag naar het weerbericht gekeken. De voorspellingen waren helaas niet best. Maar zoals jullie weten laten wij ons niet snel kennen en is het verplaatsen van activiteiten vaak een hele operatie. Dit in verband met affiches die we hebben gemaakt, kinderen die erop rekenen en de samenwerking met veel partners die dan ook moeten kunnen verplaatsen. Dus ook voor 10 mei hebben we de hoop gehouden dat het weer toch mee zou vallen. En wat denken jullie? Géén enkele druppel regen op onze activiteit! Het was weer typisch 'Hopjesweer', zeer sombere voorspellingen maar uiteindelijk een heerlijke dag!



De 350 kinderen die we verdeeld over de dag op bezoek hebben gehad, hebben kunnen genieten van de vele activiteiten die we voor ze hadden uitgezet. Het plein stond uiteraard vol met springkussens, sportactiviteiten, kinderactiviteiten en een uitbundige schminkkraam. Zoals de kinderen gewend zijn, konden ze voor één euro een bandje kopen om de volledige 4 uur op alle attracties en met alle activiteiten te kunnen meedoen. Er was genoeg voor ze te doen en ze zijn ook erg actief en hebben vrolijk aan alles deelgenomen.

Uiteraard was Bobo de Clown aanwezig om voor de kleinste kinderen de mooiste ballonnen te maken. Ook had hij zijn draaimolentje mee waar de kleinste kinderen van rondom het Stellenboschplein altijd erg naar uitkijken! Daarnaast werd er door meester Felix en Valentijn gebasketbald. Dit is een activiteit die eigenlijk altijd aanslaat bij de kinderen, zeker met zulke leuke en enthousiaste meesters! Ook werd er gesprongen op de sweeper, waarbij de kinderen over een ronddraaiende balk heen moeten springen of van de baan worden 'afgemept'. Dit was prima want zoals eerder gemeld, géén enkel regendruppeltje! Bij het schminken geen uitgelopen gezichten dus, maar heerlijk vrolijke spidermans, prinsessjes en andere geweldige creaties!

De activiteiten op het Stellenboschplein blijven altijd een uitdaging. Dit omdat we hier géén vast hopje en daardoor ook geen water en/of elektriciteit hebben. Dit moeten we dus allemaal meebrengen. We hopen dan ook dat de Gemeente ook hier een waterpompje zal gaan plaatsen. Niet alleen voor de activiteiten natuurlijk maar ook voor bijv. de Hopmobiel die hier staat en voor de mensen die hier rondom het plein wonen en de kinderen die er spelen. Wij hebben in ieder geval weer genoten van de activiteit en kijken nu alweer uit naar de activiteit op 24 mei op het Viljoenpleintje!

